

## **20181231-Taygeta-#11-NL-Origineel-Matrix-buitenaards-Pleiadisch-boodschap-swaruu-van-erra-Taygeta-11**

Originele Matrix: Buitenaardse Pleiadische Boodschap (Swaruu van Erra, Taygeta) (11)

**Gosia:** Hallo Swaruu! Vandaag zullen we het hebben over wat jij Oorspronkelijke of Oorspronkelijke Matrix zou noemen, het soort Matrix waar jij je ook in bevindt, van wat ik heb begrepen. Maar eerst, hoe zou jij Matrix vanuit jouw perspectief in algemene termen definiëren?

**Swaruu:** Hallo Gosia! Matrix als in een set regels binnen een afgesloten spel. Zoals een videogame met vaste regels. Want dat is wat het is. Net als in jouw film "The Matrix". Er is hier meer Matrix, maar aarde is een Matrix binnen een Matrix. Een droom in een droom. En ik ben degene die je wakker schudt! Er bestaat daar niets, het zit allemaal in je geest, het is allemaal je perceptie en de interpretatie die je aan die perceptie geeft. En jij interpreteert de waarneming met de set ideeën die de 3D Matrix je heeft opgelegd. Maar het is allemaal waarneming. En de Matrix is een computersysteem dat niet eens holografisch is, het is digitaal. Het is primitief. Op het moment dat jij beslist dat iets echt is, dan is het dat ook!

Jouw ervaring is echt, jouw ervaring daar of ergens anders is werkelijkheid voor jou. Jij beslist. Er zijn meerdere realiteiten, niet slechts één. Het is het achterliggende bewustzijn dat de ervaring heeft, die beslist wat echt is en wat niet! Maar net als bij een videospelletje, is het spel en de actie erin niet echt, maar jouw ervaring in het spel is wel echt. Er is geen wereld, geen materie als zodanig. Je hebt geen lichaam... alles wat je bent is geest en de rest is alles wat je maakt om een ervaring te hebben. er is geen materie, het is allemaal geest.

**Gosia:** Ik heb altijd gevoeld dat de realiteit die om me heen wordt verspreid een soort projectie is, en er is een deel in mij dat schreeuwt om losgekoppeld te worden. Omhoog gestraald. Ik heb altijd de frustratie gevoeld van het gevangen zitten binnen de opgelegde grenzen van de fysieke perceptie van dingen. Bijvoorbeeld, een lamp - waarom neem ik die op deze manier waar, met deze vorm en gedaante? Ik weet dat hij niet alleen zo bestaat... maar het is alsof er iets in mij is, een programma waaraan moeilijk te ontsnappen valt, dat mij dwingt tot interactie met de lamp in een vorm van een lamp. Ik voel me gevangen in deze verdichting van het moeten waarnemen van dingen en objecten op slechts één manier. Opedrongen manier. Ik voel dat er een opdringer is geweest. Die ons de realiteit en objecten op een bepaalde manier laat zien. Ons is een bepaalde decoder van de werkelijkheid opgelegd, zodat we het op deze manier decoderen, en niet op de andere.

**Swaruu:** Precies. En dat is ook een deel van de Oorspronkelijke Matrix. Dat komt omdat je een overeenkomst hebt om die klomp potentiële energie als een lamp te zien. Maar het is allemaal potentiële energie. Als jij niet in die kamer bent, en er is niemand anders in de kamer, dan is de lamp alleen maar potentiële energie, en geen lamp. Alleen jij kunt er een betekenis aan geven. En ja, in 3D Matrix, zijn jullie opgelegd! Je bent geprogrammeerd met een reeks overtuigingen die beperken

wat je manifesteert en wat je waarneemt. De manier waarop je die potentiële energie interpreteert. Die oplegging is de Matrix. Zoals de geschreven code in de videogame die een 'wet' heeft die je oplegt dat je niet door muren kunt lopen."

**Gosia:** Maar die perceptie van een lamp als een lamp is ook een groepsperceptie. We nemen het allemaal op dezelfde manier waar. Daarom heb ik het gevoel dat het ons op een massaal niveau is opgelegd... De overeenkomst om de energieklop als een lamp te zien, is een bepaalde code. We zijn ertoe gebracht het als een lamp waar te nemen.

**Swaruu:** Ja, precies! Dat is de korfgeest waar ik het over had! Tijd, bijvoorbeeld, is ook een overeenkomst om het op dezelfde manier te zien. En een klok of een horloge is de metronoom die ervoor zorgt dat alle mensen die realiteit in unisono manifesteren, op de juiste tijd. Tijd en de klok is je metronoom of je dirigent.

**Gosia:** Ok, dus wie is een codeprogrammeur?

**Swaruu:** Dat ben jij.

**Gosia:** Ik ben de programmeur van de Matrix? Ik begrijp dat je hier ook de Oorspronkelijke Matrix in het algemeen bedoelt. Heb ik die zelf geprogrammeerd?

**Swaruu:** Jij en de andere fractals van jezelf daar. Ja, je moet... een ervaring hebben. Maar je bent geen slachtoffer, je bent er willens en wetens en met een plan ingegaan. Je programmeert en verandert de Matrix naar geloven, gebruik makend van je emoties en je verlangens. Het verandert terwijl het jou aanvoelt en wat je wilt, gebaseerd op je gerichte aandacht die voortkomt uit je intentie.

**Gosia:** Maar als ik de Matrix geprogrammeerd heb voor de ervaring ervan, waarom moet ik mezelf dan wakker maken? Ik heb het voor mezelf ontworpen, dus wat is het doel van wakker worden?

**Swaruu:** Zodat je kunt manifesteren wat je wilt en niet wat "anderen" in je geest hebben gekaapt. Veel van wat je in de Matrix programmeert is niet je werkelijke intentie, het is de intentie van de archon, de opgelegde hive mind!

**Gosia:** Zijn zij niet ook een deel van de realiteit van mezelf? Met andere woorden, misschien heb ik ze ook gemanifesteerd? Ik bedoel, als ik, in de hoogste zin, alles ben wat er is... zijn zij dan ook een deel van mij?

**Swaruu:** Ja, dat heb je gedaan. En dan is dat met opzet, want je ging naar binnen in het volle besef van wat je daar zou ervaren. En dan sluit dit weer aan bij de Eerste Richtlijn. We kunnen ons er niet mee bemoeien als jij de ervaring hebt die je wilt! Dus de negatieve aspecten van de wereld zijn in zekere zin je eigen schuld. Maar dat bent u vergeten, dus misschien hebt u een duwtje in uw "spel" nodig.

**Gosia:** Als dat zo is, dan wordt het inderdaad ingewikkeld, want dan wordt het moeilijk om te weten welk deel van onze ervaring hier werkelijk door onszelf is opgelegd en ons programmeert om deze ervaring van beperking te hebben, en welk



deel de kapers zijn. En ik begin de moeilijke beslissingen en dilemma's van de Eerste Richtlijn te begrijpen.

**Swaruu:** Alle negatieve aspecten, en gebeurtenissen in de wereld, oorlogen, en weergebeurtenissen, catastrofes, vulkanen en tsunami's zijn een uitwendige Matrix-afspiegeling van wat de werkelijke mensen daar voor zichzelf hebben gemanifesteerd. Wat je buiten in de wereld ziet is een directe weerspiegeling van de innerlijke wereld in de psyche van de mensen. En je moet op één lijn staan met je zogenaamde Hogere Zelf om te begrijpen wat opgelegd is, en wat jij daar te ervaren hebt. En ik ben blij dat je het begrijpt. Zoals u ziet, is niet iedereen toegerust om zelfs maar te beginnen met het begrijpen van de complexiteit van het waarom van de Eerste Richtlijn.

**Gosia: Ja.** Maar ik probeer het nog steeds te begrijpen. Hebben we onszelf archons opgedrongen om ze te ervaren of zijn het kapers die tegen onze wil in gingen? Want als het tweede waar is, slapen we niet door onze eigen wil. In dat geval is het logisch dat ze ons proberen wakker te maken.

**Swaruu:** Nogmaals, beide delen zijn juist. Dat is een ander probleem waar we mee te maken hebben, vooral ik. Dat als iets onjuist is, het niet betekent dat het andere juist is. En er kunnen twee tegenstrijdige correcte verklaringen zijn en alle combinaties daartussen. Sommige mensen zijn gekaapt; anderen gaan in om te ervaren hoe het is om gekaapt te worden. Sommigen hebben het gevoel dat wat zij in hun ervaring wilden, van hen is afgenomen. Anderen zijn daar om gebrek en beperking te ervaren, want alleen dan kunnen ze overvloed begrijpen en waarderen. Velen, niet allen, sterven daar om hier te ontwaken in een ander lichaam dat letterlijk in slaap was, in cryo-slaap of hyperslaap (vooral Sterrenzaden). Anderen gaan rechtstreeks terug naar de Bron.

**Gosia: Maak** jij ook deel uit van de Matrix? Ik bedoel, je ziet ook lampen en schoenen bijvoorbeeld. We nemen ze allemaal op dezelfde manier waar.

**Swaruu:** Zoals ik al zei, je bent in een Matrix binnen een Matrix. Een droom binnen een droom. Ik zie schoenen en ik zie ook lampen. We hadden allebei een afspraak om ze zo te zien vanaf de andere kant.

**Gosia: Dus** jij bevindt je in een hogere laag van de Matrix?

**Swaruu:** Dat klopt.

**Gosia: Dus** het zien van lampen en schoenen is dan nog steeds in een Matrix zijn, toch? Want ik voel dat ze niet alleen op die manier bestaan! Mijn perceptie van die potentiële energie zoals je zei als lampen en schoenen is opgelegd. Door mijzelf of door archonen, maar opgelegd. Dus, bedoel je met Matrix alleen wat de negatieven ons hebben opgelegd, het hacken van het programma, of is het elke perceptie van objecten rondom? Zoals lampen, schoenen etc? Dat zou een positieve of neutrale Matrix zijn, maar nog steeds Matrix, niet? Aangezien de lampen en schoenen gewoon brokken energie zijn. En wij decoderen ze als lampen en schoenen. Ik heb nu het gevoel dat de Matrix elk soort decoderingsmechanisme is van energie in

objecten, in materie. Ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Maar dan wordt Matrix hier ook gezien als iets negatiefs, als het programma van de negatievelingen. Dus op welke Matrix doel je als je zegt dat we in de Matrix zitten.

**Swaruu:** Je bent in beide. Laten we zeggen dat aangezien je je in een Matrix binnen een andere Matrix bevindt, sommige dingen tot de valse Matrix behoren en andere tot de echte of oorspronkelijke Matrix. Dit betekent dat zelfs als je je niet bewust bent van die dingen, ze er nog steeds zijn en dat ze je kunnen beïnvloeden. De Archons bijvoorbeeld, zij maken deel uit van de oude Matrix, de eerste, en zij zijn zich bewust van beide Matrixen. Dus, zij exploiteren dat op jou als etherische bloedzuigende kringen. Maar ja, normaal gesproken noem ik het negatief, maar dat zou dan weer van jou en je persoonlijke interpretatie afhangen. Of iets goed is of niet, gunstig voor jou of niet.

**Gosia:** Ok dus, als we beiden in de laten we het Initiële Matrix noemen, is dat de reden waarom als ik een hond zie, jij ook een hond zult zien. We zullen allebei die energie waarnemen als een hond. Met dezelfde kleur en alles. Toch?

**Swaruu:** Ja, want we hebben een overeenkomst om het op die manier te zien. Maar afgezien daarvan veranderen de dingen met "hond" tussen jou en mij. Jij ziet een huisdier, en een metgezel. Taygetanen zullen "gevaarlijk wild dier" zien. Want in Taygeta zijn honden alleen wilde dieren. Er zijn geen honden zoals jullie ze kennen alleen coyote, wolf en andere varianten van K-9's die jullie op Aarde niet hebben. Een hond als huisdier hebben in Taygeta is even zeldzaam als voor mensen een luipaard als huisdier hebben!

**Gosia:** Heel interessant en vreemd voor mij dat jullie geen honden als huisdier hebben! Maar om terug te komen op het onderwerp, ja, we zijn beiden geprogrammeerd om de hond op een bepaalde manier te decoderen en hem op een bepaalde manier voor ons te zien. Die overeenkomst is een deel van de Oorspronkelijke Matrix, ja? Het is een overeenkomst met Onszelf, van het hogere niveau?

**Swaruu:** Beide! De Matrix, en onszelf. Maar bijvoorbeeld, je decodeert Mog-yay niet. Je weet niet wat het is. Of wel?

**Gosia:** Nee.

**Swaruu:** Dus kom ik je vertellen wat het is. Dan maken we een afspraak over hoe we beiden Mog-yay "moeten" zien. De oude Matrix heeft wel invloed op de nieuwe valse.

**Gosia:** Heel fascinerend voor mij. Ik bespeur hier een vreemde overlapping van Matrixen!

**Swaruu:** Geïncarneerd zijn is als een spel. En het omvat alles wat je als het materiële universum zou beschouwen. Eén Matrix. Laat me je een voorbeeld geven. We herinneren ons wie we eerder waren, onze vorige 2 of 3 levens op zijn minst. Als we sterven, komen we altijd op dezelfde plaats in het hiernamaals terecht. We



kunnen in een schip over de sterren springen, we kunnen door wormgaten gaan, en heel ver van huis reizen, zo ver dat we uiteindelijk verdwalen in de diepe ruimte. We sterven daar... en verrassing... we komen weer in hetzelfde hiernamaals terecht om opnieuw in Taygeta te reïncarneren. Dus waarom is dit? Het hele universum is een Matrix gemaakt van perceptuele overeenkomsten!

**Gosia:** Dus, uw universum is ook een deel van die Matrix. Misschien voelen we daarom altijd zulke nostalgieën, ik en jij. We hebben het gevoel dat we niet in de echte wereld zijn?

**Swaruu:** Ja, we maken allemaal deel uit van die Matrix. Daarom hebben we soortgelijke lichamen. Maar de Matrix op Aarde is nog een stap dieper. Matrix binnen Matrix. Maar we komen allemaal ergens anders vandaan.

**Gosia:** Dus, wat is er gebeurd? We hebben onszelf een Matrix opgelegd voor ons allemaal?

**Swaruu:** Ja. Er wordt gezegd dat we dit hebben gedaan om een ervaring te hebben.

**Gosia:** Wie deed dat precies?

**Swaruu:** Jij weer. Jij hebt het universum gemaakt. Jij Gosia. Vanuit jouw gezichtspunt. Ik heb het gemaakt, vanuit mijn gezichtspunt. Robert's kat maakte het, vanuit zijn gezichtspunt.

**Gosia:** Ja, maar we delen allemaal soortgelijke objecten in onze universums. Jij, ik, en Robert's kat. Dus, we hebben een gemeenschappelijke draad daar. Gemeenschappelijke programmering. Is dat omdat we toch allemaal één zijn?

**Swaruu:** Ja, omdat we het allemaal onder dezelfde overeenkomst waarnemen. Maar we zijn het nog niet eens over Mog-yay. Je maakt afspraken terwijl je leven na leven evolueert van eenvoudiger organismen naar complexere organismen. Allemaal door ervaring op te doen. De reden dat we het allemaal eens zijn over hoe we de dingen zien, wat ze zijn, zelfs Mog-yay's, is omdat we uiteindelijk niet als afzonderlijke entiteiten bestaan. We zijn allemaal met elkaar verbonden in bewustzijn. We zijn letterlijk allemaal één wezen. We delen ideeën omdat we één zijn.

**Gosia:** Precies. Oké, dus we hebben onszelf gecodeerd om dingen op een bepaalde manier waar te nemen vanuit het hogere niveau van de Matrix. Als dat niet zo was, zou de ene persoon een kat zien en de andere een kikker. Maar het feit dat we allemaal hetzelfde zien wijst op het feit dat we werkelijk allemaal één zijn! Het bewustzijn heeft ZELF geprogrammeerd om dingen op een bepaalde manier te decoderen en wij decoderen ze op die manier. Omdat het allemaal ONS is. Wij allemaal. Hetzelfde wezen. Heb ik gelijk?

**Swaruu:** Je hebt volkomen gelijk.

**Gosia:** Verbazingwekkend. Maar als dat zo is... als we onszelf de hele Oorspronkelijke Matrix hebben opgedrongen, waarom zouden we dan vechten tegen alles wat we als negatief ervaren? Het is allemaal een spel van de Hoogste Matrix Operator... onszelf. Gewoon hardop denkend.

**Swaruu:** Ja, het is uiteindelijk allemaal een uiterlijke weerspiegeling van een innerlijk conflict gebaseerd op het idee van dualiteit of contrast.

**Gosia:** Waanzinnig ingewikkeld spul, ik probeer het allemaal te begrijpen. Oké, er zit me nog iets dwars, een vraag waar we gisteravond mee eindigden. Waarom heb je Reptilians? Zijn zij ook de weerspiegeling van innerlijke conflicten in jullie universum?

**Swaruu:** Reptilians maken deel uit van een innerlijk conflict, ja. En ze bestaan op aarde en overal elders omdat zij ook wij zijn, zij zijn ook jullie. Als Reptilians bestaan, want na alle gegevens die je hebt gezien weet je dat ze er moeten zijn, er moeten zijn... en wetende dat dit Universum gebaseerd is op Dualiteit, dan moet als gevolg van het bestaan van de reptielachtigen, ook het tegenovergestelde bestaan. Slechte alien / goede alien. Dat kan ook gebruikt worden als een argument over ons bestaan, de Taygetans. Wij beschouwen onszelf als het tegenovergestelde van de Reptilians, hun Nemesis!

**Gosia:** Ik begrijp het! Ok, toen we het hadden over de 3D Matrix zei je dat sommige concepten zoals de Wet van Aantrekking nog steeds aanwezig zijn in die Oorspronkelijke Matrix. Kunt u daar wat meer over vertellen, alstublieft?

**Swaruu:** Het is de reflectie van een intentie uit de spirituele wereld. Het manifesteert zich eerst als energie en dan door middel van een aandachtsfocus wordt het iets met materie. Het is de oorspronkelijke Matrix, dus er is geen technologie als zodanig die het beheerst. Het is opgezet door ons allemaal, echte zielen. Als een noodzaak om uit te breiden, zelfs met een illusie van afscheiding. Het sleutelbegrip hier is te begrijpen hoe de aandacht van een bewustzijn potentiële energie zal veranderen in iets dat zijn intentie weerspiegelt.

Dat is hoe het werkt, en je geest en bewustzijn is ongelooflijk krachtig. Je kunt letterlijk een wereld of een universum creëren. Jij bent de Bron, het verschil is dat je dat hier in 5D weet, zodat je je gevoelens en gedachten kunt beheersen om je wereld te veranderen. Echter, zelfs binnen de oorspronkelijke Matrix of de 5D heb je het gevoel van beperktheid omdat naarmate je stijgt in de Frequentie-Real curve of stadia, hoe hoger je gaat hoe sneller dingen zich manifesteren omdat ze minder dicht zijn. Dat is hoe het werkt. Hoe het ontstaan is - dat weet niemand. Het is er altijd al geweest, "lichamelijkheid". Er is geen tijd, dus het is eeuwig. Het is er gewoon. Het is een vorm voor iets dat geen vorm heeft. Een reflectie van je bewustzijnsbewustzijn. Hoe meer verruimd je van binnen bent, hoe meer je kunt zien van het universum.

**Gosia:** Waarom noem je de Oorspronkelijke Matrix een Matrix? Het klinkt hier als iets negatiefs. Maar ik begrijp dat het daar niet per se iets negatiefs is. Het is een



soort overeenkomst van zielen die van nog verder komen om de wereld op een bepaalde manier te experimenteren, ja?

**Swaruu:** Juist. Het is toch maar een naam. Het opleggen van de 3D-matrix zou het technologische "maan"-gedeelte zijn en het opleggen van overtuigingen. De Matrix hier zou het web of de verzameling afspraken en collectieve overtuigingen zijn waar we ons allemaal aan houden. Dat is hoe ik Matrix hier zou definiëren. Zoals we al eerder zeiden. Een stoel is een stoel. Ik denk dat de enige echte verschillen de dichtheid is, geen technologische controle en uitgebreid bewustzijn.

**Gosia:** Nu, je zei: De Oorspronkelijke Matrix is opgezet door ons aller echte zielen. Je bedoelt dat wij van boven, op een meer etherisch niveau, besloten om meer gefractaliseerd te worden om materiële expansie te ervaren. En we stelden een set regels op voor het spel. De Originele Matrix spelregels. Wat zouden die Originele Matrix regels zijn? Wet van Aantrekking, Dualiteit etc., wat nog meer?

**Swaruu:** Ja, zoiets. Maar niet noodzakelijkerwijs als "wij" die gaan zitten en plannen maken. Meer als het manifesteren van wat we allemaal willen als in een web. Meer het manifesteren van wat onze aandacht wil en/of waar die naar toe gaat. Ik denk dat dualiteit geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke "Matrix". Ook als gevolg van de gespleten hersenen die mensen hebben. Altijd strijd tussen linker- en rechterhersenen, hier hebben we dat niet en hierboven zelfs minder. Als het lijkt alsof we dualiteit hebben is het in een veel mindere mate. Wet van Aantrekking. Het is gewoon creëren waar je je aandacht op richt. Dat is primordiaal zou ik zeggen.

**Gosia:** Dat dacht ik ook, maar je hebt wel duistere wezens, zoals Reptielen, dus je hebt toch nog een soort dualiteit.

**Swaruu:** We hebben niet echt Reptielen. Die gaan maar zo hoog als 4D, lager 5D! Wij zijn in hogere 5D dus kunnen ze ons niet raken tenzij we naar beneden gaan, we dalen af. De enige Reptielen die we hier hebben zijn de positieve. We leven heel erg in vrede. We kunnen de Reptielen zien in 3D, 4D. Maar ze kunnen ons niet zien of aanraken. Dus moeten ze tactieken gebruiken, zoals het gebruik van geavanceerde klonen om hierdoor te kunnen werken om te proberen bij ons te komen.

**Gosia:** Maar de Tiamat en Mars oorlogen? Je zei dat dat bloedige oorlogen waren. Velen stierven. Het was vóór de 3D-installatie, dus het gebeurde in 5D.

**Swaruu:** Ja, maar Frequentie ligt niet vast het hangt af van je gemoedstoestand. Je gaat op en neer in Frequentie, dat doen we allemaal. Al die rotzooi gebeurde toen we laag waren, hoger 4D lager 5D. Het hangt allemaal af van je intentie. Dus, ruzie gaan zoeken is een lagere Frequentie activiteit dus als je ruzie zoekt zul je ruzie vinden! De truc is om boven in Frequentie te blijven om te vermijden dat je wordt benaderd of geraakt door negatieve dingen. Zoals ik al eerder zei is 5D geen vast iets, het is een gradiënt van Frequentie van lager naar hoger, en jij bepaalt wat je ziet met jouw persoonlijke Frequentie.

**Gosia:** Ok, dus in de Oorspronkelijke Matrix hogere 5D staat is er meestal geen negativiteit en wreedheid die zich rond verspreidt. Jullie leven in harmonie, klopt dat?

**Swaruu:** Meestal. Niet in volledige harmonie. Maar vergeleken met hier beneden zijn we behoorlijk harmonieus. Vooral omdat we begrijpen hoe dit werkt.

**Gosia:** Heeft de Oorspronkelijke Matrix de ervaring van fysieke pijn geïnstalleerd of heeft het meer te maken met de 3D-wereld?

**Swaruu:** Er is hier ook pijn. Maar het wordt anders gezien. Pijn is hier niet het probleem. Een deel ervan betekent dat je verwijderd bent van het op één lijn zitten met je behoeften en wensen. Dat is inclusief een gebroken vinger! Maar pijn en lijden moeten op zijn minst een hele video uit elkaar.

**Gosia:** Ok. Overweeg je de mogelijkheid dat net zoals de 3D een aflossing is en we het niet wisten, de 5D dat ook zou kunnen zijn en je het gewoon niet weet?

**Swaruu:** Nee. Er is een verschil. Anders dan in 3D. Vanuit 5D kun je praten met wezens boven je. En zij zullen het allemaal heel vriendelijk uitleggen. En je hebt ook de volledige herinnering dat je daarboven bent geweest, zoals ik en zoals ik al eens eerder heb uitgelegd. Dingen die voor jou ongelooflijk zijn, zijn hier normaal.

**Gosia:** Ok. Laatste vraag Swaruu, en die kunnen we voor vandaag laten. Is de Oorspronkelijke Matrix een constante of stroomt en evolueert hij?

**Swaruu:** Het stroomt en evolueert zoals elk bewustzijn het ziet vanuit zijn individuele niveau. Als collectief wordt het slechts waargenomen als een stroom van gebeurtenissen. Maar in het algemeen, met een verruimde blik, is het eeuwig, onbeweeglijk en altijd al geweest.

**Gosia:** Prachtig. Dank je, Swaruu! Ik waardeer je zeer.

**Swaruu:** En ik waardeer jou ook. Tot morgen!