

20190324-Taygeta-#17-taygetean-Pleiadische-beschaving-deel-1-buitenaards-leven-17

Taygeteaanse Pleiadische Beschaving (Deel 1) - Buitenaards Leven (17)

Gosia: Goedemiddag Swaruu! Weet je waar ik het nu graag over zou hebben? Over jullie leven in Taygeta, jullie samenleving en hoe jullie dingen doen. Ik denk dat het leuk en belangrijk is om meer te weten te komen over uw dagelijkse leven. Als de tijd komt dat we onze samenleving openstellen voor het intergallactisch samenleven, zullen we beter voorbereid zijn en weten wat we kunnen verwachten.

Swaruu: Hallo Gosia, ik ben het met je eens. Wat je maar wilt, vraag het maar. Ik ben er voor je.

Gosia: Oké, geweldig, dank je! Laten we beginnen met jullie planeten. Hoeveel planeten zijn er in Taygeta in totaal?

Swaruu: 4 Planeten. 3 M type één P type planeten.

Gosia: Wat is dat? M type en P type?

Swaruu: M type planeet temperatuur is gemiddeld van 0°C tot 50°C. P type planeet temperatuur is gemiddeld van -50°C tot 0°C.

Gosia: Oké. Dus het is een planeet Temmer, Erra, wat nog meer? En welke is een P type?

Swaruu: D'akotee. De verste van Taygeta de zon. P klasse, koud... Arctische toendra overal. Maar vol leven en bewoond.

Gosia: Wow, fascinerend. Wat is de vierde? Temmer, Erra, Dakotee, en?

Swaruu: De naam is omstreden. Procyon. Het is omstreden omdat het klinkt als Proceon de ster. Heeft er niets mee te maken. We moeten hier duidelijk over zijn, het klinkt hetzelfde maar het heeft niets met onze planeet te maken. We moeten niet vergeten dat al deze namen, Erra, Temmer enz. gewoon het best klinkende woord zijn om te beschrijven hoe het is in de Taygeteaanse taal. Ik heb gemerkt dat sommige mensen zeggen dat Temmer bijvoorbeeld "Temer" betekent - Spaans voor "te vrezin". Dat is belachelijk. In het Frans zou het T'Meer of "Land van de zee!" betekenen. In andere talen zal het iets anders betekenen.

Gosia: Ja, het is duidelijk. Is Erra echt een soort tweelingplaneet van de Aarde, volgens mij heb je dat eerder gezegd?

Swaruu: Lijkt er erg op ja, maar het heeft geen woestijnen. En het is kouder dan de Aarde.

Gosia: Oh nee! Daar hou ik van! De woestijnen.

Swaruu: Temmer heeft genoeg woestijnen. Het is meer een paradijselijke zeeplaneet. Erra is voornamelijk bos. En Temmer heeft geen wintertijd, alleen lente, zomer-herfst en dan weer lente.

Gosia: Interessant! Dus geen sneeuw.

Swaruu: Sneeuw in Temmer? Haha nee nooit. Erra wel en het wordt er wel 40 of 50° onder, sommige plaatsen wel 80°. En er valt sneeuw, veel sneeuw! Maar het is goed in de lente en de zomer. Heel groen overal. Het is voor 80% met bossen bedekt.

Gosia: Hoe groot zijn jullie planeten? Net als de onze?

Swaruu: Erra is zo'n 10% kleiner dan de Aarde. Temmer zo'n 8% kleiner, bijna hetzelfde. En ze trekken aan 80% zwaartekracht of .8 g.

Gosia: Dus is het lichter om te lopen?

Swaruu: Ja dat is zo. Natuurlijk is het normaal voor ons. Je merkt alleen iets anders als je op Aarde loopt. Je voelt je zo zwaar, alsof je uit een plas water komt na er lang in gezwommen te hebben. De zwaartekracht in de schepen is ook ingesteld op een comfortabele 8% vergeleken met de aarde. Voor ons is dat gewoon de juiste instelling.

Gosia: Hebben jullie steden op die planeten?

Swaruu: Erra lijkt overdag heel erg op de aarde. Erra/ Terra --> tweeling van Erra. En ja, we hebben steden. Grootste stad is op het eiland "Toleka Stad" (het vertalen) in Temmer. Maar vooral kleine steden overal. We zijn niet met zo veel mensen. Totale bevolking van 38 miljoen op 4 planeten. We hebben wel een paar grote steden, maar die zijn zeldzaam. Minder dan 10 van hen in alle planeten. De hoofdstad Toleka City is de grootste met bijna 700.000, het ligt op het hoofdeiland Toleka in Temmer. Toleka stad is zeer uitgebreid, niet zoals die op Aarde.

Dit betekent dat er veel wilde plekken tussen de gebouwen zijn en veel open ruimtes. En het is nooit overvol. Het is waar de kunst, muziek en het meeste sociale leven plaatsvindt. En het ligt aan zee en het is ook een haven voor zowel ruimteschepen als zeeschepen, aangezien Temmer een zeeplaneet is die alleen eilanden heeft en geen continenten.

Het grootste eiland is Toleka en het is ongeveer zo groot als Nieuw-Zeeland. Toleka eiland is ook de plaats waar zich de grootste industriële complexen of fabrieken bevinden, allemaal ondergronds. En ze zijn 100% eco-vriendelijk en gebruiken alleen Nulpuntenergie. Een deel van die industrieën (bovengronds) is de fabricage van STARSHIPS, groot en klein, en mensen werken daaraan omdat ze dat graag doen!

Ze zijn creatief, ze zien hun werk als kunst en daarmee helpen ze ook de hele maatschappij. Zelfs grote schepen worden er gebouwd, en dan in een baan om de aarde gebracht. Er is daar een groot complex van ruimtehavens. Met installaties om grote kilometerslange Starships vast te houden en aan te meren. Ze te repareren en te bouwen.

Taygetans leven in kleine gemeenschappen verspreid over de planeten. Vele kleintjes gescheiden door enkele honderden kilometers, zo niet duizenden. Dit is omdat transport geen probleem is en de steden liggen op plaatsen waar ze een minimale impact hebben op de natuur. Dus dat is de belangrijkste factor voor de ligging van elke stad.

In de steden wonen zelden meer dan 5000 mensen en ze worden met elkaar verbonden door een magnetisch MAGLEV-spoor (trein), zonder wielen, en hoog van de grond om de natuur niet te verstoren. De wagons zijn meestal doorzichtig aan de bovenkant zodat je naar buiten kunt kijken met volledig zicht. En ze zitten vol met sensoren en een dispersiesysteem aan de voorkant om wilde dieren af te schrikken als de trein nadert om ongelukken tot een minimum te beperken.

Gosia: Dus je reist met de trein. Ik dacht dat iedereen zijn eigen schip had, daar heb je me een tijd geleden over verteld?

Swaruu: Ja, met de trein en door de lucht. Ja, iedereen heeft zijn eigen schip, dat is als een auto voor jou.

Maar wat het openbaar vervoer betreft, worden de treinen het meest gebruikt. We hebben ook voertuigen op wielen voor korte afstanden, meestal bestelbusjes, en we hebben scooters en motorfietsen. Maar die zijn allemaal elektrisch en ze halen hun energie uit de lucht, dus ze raken nooit op.

Gosia: Fietsen?

Swaruu: Nee, niet zoals je die voorstelt. De lagers in de wielen zijn magnetisch, dus er is geen wrijving, en in de motoren is dat ook niet het geval. Dus ze gaan heel lang mee.

Gosia: Ik ben op zoek naar een plek om te huren op dit moment. Denk je dat ik iets kan huren in Erra?

Swaruu: Huren in Erra? Er is geen geld nodig in Erra!

Gosia: Hoef ik dan niets te doen om een appartement te krijgen?

Swaruu: Je laat je huis bouwen zoals jij het wilt, gratis en voor niets, gewoon omdat het zo is!

Gosia: Hahaha, gewoon, omdat ik dat leuk vind!

Swaruu: Ja, kies maar een plekje waar niemand last van heeft, dieren planten of mensen.

Gosia: Wie bouwt het voor mij? Ik kan niet bouwen!

Swaruu: De gemeenschap zal je huis gaan bouwen volgens jouw specificaties! Ze doen het omdat het zo hoort, en omdat ze hun huizen ook voor zichzelf hebben laten bouwen.

Gosia: Maar dan moet ik iets in ruil daarvoor gaan doen, nee? En wat als iemand dat niet wil! (Gewoon vragen om te zien hoe het werkt)

Swaruu: In het begin van de beschaving deed je dingen in ruil, nu niet meer, je geeft omdat je wilt geven, en als je iets te geven hebt. Het idee van schaarste of gebrek is een Aardse programmering, op Temmer en op Erra is er overvloed van alles. Iedereen heeft wat hij nodig heeft of wil! Niemand vecht daar, waarvoor? En de banen die niemand wil, zoals het vuilnis buiten zetten, dat is geautomatiseerd!

Gosia: Maar wat als iemand niets wil bijdragen, gewoon de hele dag op het strand blijft. Niets geven. Hoe zou dat uitpakken?

Swaruu: Weet niet hoe ik daarop moet antwoorden. Ik heb dat nog niet zien gebeuren. Iedereen draagt bij door gewoon te doen wat ze het liefste doen. De hele dag op een strand zitten... Het wordt gezien als iets tijdelijks en iets wat die persoon nodig heeft. Niemand is zo. Dat zijn ze allemaal wel eens. Ze worden allemaal gerespecteerd. Vroeg of laat zal die persoon iets anders willen doen, en of ze het leuk vinden of niet, ze dragen bij.

Er is toch niet veel te doen, er wordt voor alles gezorgd. Er is een complete overvloed aan reSources, en veel ruimte voor iedereen. Dus iedereen is precies waar ieder wil zijn en doet precies wat hij wil doen. En door dat te doen, helpen ze ook en dragen ze bij aan de algemene samenleving. En de dingen die niemand wil, zoals het vuilnis buiten zetten, dat is allemaal geautomatiseerd, robots en automatische computergestuurde systemen zorgen voor die dingen. Hetzelfde geldt voor de distributie van goederen en diensten. De boerderijen, vele zijn geautomatiseerd, maar de meeste zijn nog steeds ouderwetse boerderijen, mensen die op het land werken, omdat ze dat leuk vinden en omdat ze vinden dat ze op die manier van dienst zijn.

En je moet begrijpen dat leven in een plaats als Taygeta je een hulp instelling heeft. En nog hogere ethische waarden. Je vergelijkt, en/of brengt de Aardse mentaliteit naar Taygeta en die is er gewoon niet. Een Holografische samenleving is niet gebaseerd op een politiek systeem "opgelegd" aan de mensen. Het is een individuele mentaliteit van iedereen die er leeft. Bijvoorbeeld, niemand heeft een gebrek mentaliteit. Er is overvloed, mensen stelen niet omdat ze alles hebben wat ze ooit zullen willen.

Gosia: En wat als iemand 5 dozen bananen wil meenemen in plaats van 1? Kan dat? Of is het net een communistisch systeem waar iedereen recht heeft op dezelfde hoeveelheid?

Swaruu: Dat kan, maar wat moeten ze met 5 dozen bananen? Die zullen alleen maar rotten en bederven en ze zouden een probleem hebben om ze kwijt te raken. Je neemt alleen wat je nodig hebt, want je kunt niet doorverkopen. En er is altijd een bananenvoorraad.

Gosia: Ok. Of als iemand 10 jurken wil in plaats van 2. Omdat ze zich graag twee keer per dag omkleden.

Swaruu: Dat kan! Geen probleem. Er is geen schaarste!

Gosia: Wow, cool, klinkt als een droom. Laten we een beetje van onderwerp veranderen. Hoe zijn jullie huizen? Zijn ze zoals die van ons?

Swaruu: Ik zie jullie appartementen en huizen als ongewoon vierkant, en meestal klein, maar ik begrijp wel waarom, want geld beperkt alles. Hier is alles rond en groot. Alleen in een schip kunnen de kamers vierkanter van vorm zijn, dit vanwege de logistiek, zelfs in grote schepen.

Gosia: Wauw, plaatsen rond en groot, dat zou ik geweldig vinden! Ik ben zo verliefd op ronde vormen van architectuur!

Swaruu: Ik heb gekeken, en op jullie internet lijkt bijna niets op het interieur van een TP-huis. Misschien zoals dit?

Gosia: Wow! Dit zijn mijn droomontwerpen.

Swaruu: Lijkt heel erg op een typisch Taygetan Temmerian huis. alleen die van ons zijn een stuk groter en nog ronder.

Gosia: Ja, geweldig! dit zijn mijn favoriete ontwerpen. Ik zeg altijd tegen mensen: waarom ontwerpen mensen alleen maar vierkante huizen! Dat is absurd en zo saai.

Swaruu: Taygetan huizen zijn van binnen zo groot dat ze meerdere niveaus kunnen hebben en de natuur binnen als binnentuinen met een waterval. Je hebt de waterval nodig om je lucht te zuiveren, te ioniseren. En je passeert bruggetjes met stromend water eronder op weg naar de keuken. Je water loopt altijd, geen "kraan" water. Je baadt in het kleine zwembad in je badkamer.

Gosia: Bedoel je dat het goed is om bijvoorbeeld een fontein in huis te hebben? Is dat goed voor de lucht?

Swaruu: Ja, het is goed om een fontein en stromend water in huis te hebben. Water is niet bedoeld om gevangen gehouden te worden. Het is bedoeld om vrij te zijn, het heeft een eigen bewustzijn. Het enige probleem met een waterval of een fontein binnen is dat het de vochtigheid in je huis verhoogt en dat kan te veel zijn, maar dat hangt af van je gebied, waar je woont.

Als je in Sedona AZ woont dan is het ok. Als u in Seattle WA woont, nee, dan is het te veel en het kan helpen om veel van uw dingen die vochtgevoelig zijn te laten

rotten. Sommige plaatsen kunnen zo droog zijn dat een waterval of een fontein binnen de huizen leefbaarder maakt, het gemakkelijker maakt om te ademen en frisser.

Gosia: Ok, nu over het onderwerp religie. Heel snel, want ik denk dat we het antwoord al hebben: Op jullie planeten bestaan de zogenaamde religies helemaal niet, toch? Jullie hebben spiritualiteit, meditatie etc. maar verder niets?

Swaruu: Helemaal niet. Alleen spiritualiteit. Religie is een controlestructuur die alleen aan de bevolking van de Aarde is opgelegd.

Gosia: Perfect. Nu een beetje over reizen. Hoe ver kunnen jullie echt reizen met jullie schepen? En reizen jullie voor je plezier, als in op vakantie gaan of is het alleen in expedities voor "werk"?

Swaruu: Schepen: We kunnen overal naartoe en dat hebben we ook gedaan. Persoonlijke kleine schepen zijn precies als jullie auto's. We gebruiken ze voor elke mogelijke reden. En er zijn vele modellen schepen, een voor elke behoefte. Vele zijn ook door de eigenaars ontworpen als kunst of voor speciale behoeften.

Gosia: Maar reist u voor uw plezier? Als in: laten we op vakantie gaan!

Swaruu: Ja, en veel.

Gosia: Bezoeken jullie andere culturen en bezoeken zij die van jullie?

Swaruu: Ja, dat doen we.

Gosia: Wat is een favoriete reisbestemming voor Pleiadiërs?

Swaruu: De meest gebruikte plaats om te bezoeken is Temmer en zijn stranden.

Gosia: Ok, maar welke andere planeten en culturen bezoeken Pleiadiërs het meest?

Swaruu: De Engelen zijn het dichtstbij, en het is een zeer exotische en rijke cultuur.

Gosia: Maar ik bedoel buiten de Pleiaden? Bezoeken jullie andere rassen en planeten? Komen zij ook?

Swaruu: Het meeste verkeer vindt plaats tussen onze twee culturen. Ook omdat we heel veel op elkaar lijken en we heel goede vrienden zijn. Jammer dat we ons als soort niet kunnen voortplanten tussen Engans en Taygetans. En andere soorten komen ook op bezoek, maar de soorten die er niet erg antropomorf uitzien, blijven meestal weg.

Gosia: Ik begrijp het. En je bezoekt ze ook niet? Dat zou ik wel doen! Dat zou leuk zijn!

Swaruu: Dat is een zeer algemeen waargenomen tendens.

Gosia: Waarom is dat?

Swaruu: Ze komen wel op bezoek, maar het is niet gebruikelijk. Rassen communiceren en werken zelfs samen, maar ze mengen zich nauwelijks. Niet zoals in de Star Trek of Star Wars films, waar ze de rassen allemaal mengen. Dat is niet zo.

Gosia: Maar het is toch mogelijk als iemand dat wil?

Swaruu: Het probleem is dat ze verschillend zijn omdat hun lichamen anders werken en andere dingen nodig hebben. Ze zijn niet alleen uiterlijk verschillend, dus het is niet gemakkelijk om naast elkaar te bestaan. En sommigen kunnen dat wel, zoals de Katten, de Urmah... ze ademen dezelfde lucht als wij dus we vermengen ons heel goed en veel. Zelfs het voedsel is vergelijkbaar. Maar dat is zeldzaam. De Arcturiërs, bijvoorbeeld, hebben veel meer zuurstof nodig dan wij, dus kunnen ze niet in onze atmosfeer ademen.

Gosia: Heel interessant. Ik dacht dat er meer wederzijdse verkenning was. En dan heb ik het niet alleen over het verkennen van andere rassen, maar ook andere verre planeten, het landschap enz.

Swaruu: Ja, we hebben veel interactie, met behulp van hologramtechnologie met virtuele aanwezigheid. Dat is hoe ze met elkaar kunnen zijn.

Gosia: Maar dat is niet hetzelfde! Ik zou graag naar een verre planeet gaan en de rotsen aanraken, de terreinvorming zien, enzovoort. Naar onontdekte plaatsen gaan.

Swaruu: Dat doen we. Taygeteans zijn het verkenneras. We gaan naar verre planeten, en we hebben verkenningsteams en schepen. De exo archeologen bijvoorbeeld. Maar, helaas hebben die een zeer hoog sterftecijfer. Veel schepen keren nooit terug als ze op het onbekende stuiten.