

20200329-Taygeta-NL-Focus-nu-of-nooit-swaruu-d-jedi-Taygeta-Pleiades

NU OF NOOIT (Swaruu D´Jedi - Taygeta, Pleiaden)

Swaruu: We zijn in oorlog. Het is geen conventionele oorlog. De vijand is nu het volk. Het is een burgerbevolking tegen Globalistische Regeringen. Het is een gevecht met informatie, Mind Control en biotechnologie. Want alles is bewapend met Mind Control en mediacontrole. Het is een oorlog van bewustzijn, niet "zozeer" van fysieke agressie. Traditionele wapens zoals tankgeweren en vliegtuigen komen op de tweede plaats.

Wat ik zie Dat iedereen ziet wat hij wil zien en vanuit de specifieke positie wat hij gelooft dat de waarheid is. Een tijdlijn bestaat uit een reeks perceptie-overeenkomsten tussen twee of meer mensen of punten van aandacht-bewustzijn. Nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn er meer verschillende punten van aandacht geweest dan nu ..

Wat het veroorzaakte: De tijdlijn is ernstig verbroken. Je zit in een temporele knoop. Er wordt niets gedaan. Wat iedereen gelooft en ziet dat is.

Dit zijn zeer gevaarlijke tijden. Maar ik zie 3 belangrijke uitkomsten:

** 1- alles keert terug naar normaal, alleen met het opleggen van bevolkingscontrole maatregelen verhoogd met het excuus van het virus, het beperken van collectieve activiteiten zoals het recht om te verzamelen, en de mogelijkheid om vrij te bewegen op de planeet zonder extra papieren. Zoals Visa's maar dan voor gezondheid en hygiëne. Dit is of wordt een excuus voor meer controle. Er zullen twee visa zijn, één die zal moeten voldoen aan onderzoeken en vaccinaties om naar andere landen te kunnen reizen, en wat ze zullen vragen zal specifiek zijn voor elk land.

** 2- Alles stort in elkaar naar de Nieuwe Wereld Orde met Draconische economische reset waar normale mensen eindigen met een schuld die minstens twee keer zo groot is als voorheen. Met andere woorden, als ze 10 E schuldig zijn, zullen ze nu 20 E schuldig zijn. Totale Draconische Controle, waar mensen het recht op mobiliteit bijna geheel of geheel verliezen. De uitbuiting zal maximaal zijn.

** 3- De negatieve agressor Cabal zal worden verwijderd, maar niet 100%, maar in die mate dat je een tijdperk van economische welvaart en wetenschappelijke en economische groei en welzijn voor de algemene bevolking ingaat. Dit gaat niet zonder hard werken om de nodige veranderingen door te voeren zodat dit op korte termijn in werking kan treden.

En 4: (Extra) Militair ingrijpen door de niet-menselijke positieve Rassen, waarbij met ijzeren hand een holografische samenleving wordt opgelegd als een exacte kopie of zoals het gebeurde in het jaar 1561-62 in Alpha Centauri -A (Phaethon/ Alfrata). Dit omvat vele duizenden doden als gevolg van een directe oorlog. Het betekent een buitenaardse invasie op de Hollywood-manier.

Gosia: Gisteravond zei Aneeka dat de Federatie strategische punten rond de planeet inneemt en dat wat ze nu gaan doen afhangt van de collectieve wil. Waarop zullen ze zich hier baseren? Hoe gaan ze dat bepalen? De collectieve wens? Aangezien u zei dat er nu zoveel zijn.

Swaruu: Dat is eenvoudig. Als ze allemaal op het punt staan zichzelf te doden, zal de Federatie ingrijpen. Eerder niet. Bijvoorbeeld, als er een echte pandemie is van een extreem dodelijk middel. Niet zoals nu. Of als de kernraketten beginnen te vliegen. De

tweede optie is uiterst onwaarschijnlijk, aangezien beide partijen op het hoogste niveau worden gecontroleerd. Het zal niet gebeuren. Het gebeurt niet in andere tijdslijnen.

Maar er is een element hier, dat is dat een enorme hoeveelheid, zo niet iedereen, van degenen die daar op aarde zijn, ook "hier" zijn of op andere planeten. Het is ook van daaruit, vanuit een meer uitgebreid gezichtspunt, van waaruit zo'n beslissing om in te grijpen zou worden genomen. Mensen zijn ET's. Verstrengeld, zonder duidelijke grenzen. De incarnatie lijkt een lange tijd. Maar het is slechts een ogenblik voor hun kosmische zielen. Een oogwenk. Daarom gaan ze naar binnen, daarom incarneren ze daar om al die pijn en al die moeilijkheden te ervaren. Omdat de beslissing is genomen vanuit hogere niveaus, waar alle begrip veel uitgebreider is en niet overeenkomt met dezelfde parameters van begrip en perceptie of prioriteiten als wanneer zij daar in 3D leven. Het spel is nog in de lucht. Wat u nu doet is absoluut essentieel. Niemands rol is te klein.

Robert: Maar jullie wapens zijn selectiever, het zou niet nodig zijn dat er zoveel mensen sterven.

Swaruu: Toch zou het voor velen een invasie zijn en zouden ze sterven bij het verdedigen van hun vrijheid.

Eén ding is zeker, de dingen zullen niet meer worden zoals ze vroeger waren. Paranormale activiteit is sterk versneld. Het is een andere factor. De tijdlijn is verbroken. De lichte of positieve kant en de duistere of regressieve kant interfereren rechtstreeks en strijden om de controle over de menselijke geest.

Wat u nu moet doen is samenkomen, collectief afspreken wat u wilt, of u elkaar nu wel of niet persoonlijk kunt ontmoeten heeft daar niets mee te maken. Moreel samen. Gefocust zonder verschillen. Duidelijk over wat je wilt. Nu maakt het niet uit wat je doet, want je zult niet veel kunnen doen. Maar wat je denkt en wat je echt wilt is wat er nu toe doet. Dit is belangrijk voordat het internet instort, wat waarschijnlijk is.

Mensen weten dat collectieve meditatie het verenigd veld verandert van waaruit de objectieve werkelijkheid uitgaat. Wat er gebeurt wordt gemanifesteerd door echte mensen. Het is een reflectie van jullie collectieve psyche. Dus concentreer je. Niet morgen, nu. Het nexus punt is hier. Niemand is er klaar voor, dat zul je nooit zijn. Integendeel, jullie zijn het al.

Nai'Shara: Twijfel is op dit moment gevaarlijk, dus is het vooral van belang om geconcentreerd te zijn.

Swaruu: Ik roep iedereen op om zich in de MASS te richten op wat ze willen. Gerichte Meditatie op een betere mooie en zachte wereld. Angsten onder ogen zien. Je er niet voor verstoppen. In MASA nu of nooit. Doe het de hele tijd. Niets is belangrijker dan dat het altijd miljoenen mediteren is. Organiseer sessies als je wilt. Maar het is niet zo dat je er één doet op zondagmiddag en het probleem is opgelost. De waarheid, zo ongemakkelijk als het is, is dat ze het de hele tijd moeten doen. Het is niet nodig om met de lotusbeneden te zitten om te mediteren. Het kan gedaan worden terwijl men andere dingen doet. Zo wordt het onbewust. Het is die verandering zijn, dat zijn wat gewenst is. Verwacht niet dat morgen een nieuwe frisse dag zal zijn, beter dan vandaag. De mensheid IS de werkelijkheid zelf. Ze moeten leven zoals ze willen zijn. Ondanks alles wat er gebeurt. Het is in deze moeilijke tijden dat de toekomst wordt bepaald. Het is op deze momenten dat je weet wie wie is en waar ze van gemaakt zijn. Waar zijn al die mensen met een sterk hart die vchten in de Tweede Wereldoorlog??? !!!!!

Gosia: Dood.

Swaruu: Ze zijn daar, ze reïncarneren. Ze zijn er weer. Het is geen theorie, dit is hoe dit universum werkt. Het zit in ieder van hen. Het gevecht is niet met wapens, het is met een helder bewustzijn en een creatief doel! Wat zij precies voor ogen hebben, dat hangt van ieder af. Het is HUN creatie. Maar als je positieve visies hebt, wees dan duidelijk over wat je wilt. Verwacht geen resultaat. Laat iedereen het resultaat ZIJN. Het is een algemeen welzijn waar je je op moet richten. Bij specifieke dingen zoals open bars en concerten zal het op elk moment veel moeilijker zijn, op dit moment nog meer.

Gosia: Swaruu, vertel ons eens wat meer over deze gebroken tijdlijn die je zegt te zien? Hoe ontstaat dit? Komt het door meervoudige bewustzijn en intenties?

Swaruu: Ja, het probleem is dat er geen miljoen mensen zijn die hetzelfde geloven. Ieder is verstrooid, in zijn eigen luchtbel van individuele overtuigingen. Daarom is er geen collectieve tijdlijn. Daarom is er ook een leger in de straten. Om onnodige sociale chaos te voorkomen.

Gosia: Swaruu vanuit de toekomst die je misschien hebt geleefd.... welk scenario is er gebeurd?

Swaruu: Ik zie ze allemaal gelijk. Ik zie ze als een set, niet slechts één. Ik werk niet op deze manier.

Gosia: Ik begrijp het.

Weet je wat Swaruu laatst zei? Ze zei dat ze ziet hoe iedereen hier in het schip verlangt naar lucht en om dit stalen blik te verlaten, maar dat ZIJ alles in haar hoofd heeft, haar eigen wereld. Onze wereld is in ons, de plaats en de omstandigheden doen er niet toe. Zo moeten wij allen hier zijn en allen daar zijn, het hele universum is al in hen. Alles is waarneming.

Swaruu: Er is geen externe wereld voor iedereen. Je waarnemingen, je werkelijkheid, je gedachten worden weerspiegeld door wat erbuiten is, wat wordt waargenomen als een externe wereld. Dus een tijdlijn kan alleen bestaan als resultaat van individuele perceptie of individuele interpretatie. Een collectieve tijdlijn bestaat alleen als perceptie-overeenkomsten tussen twee of meer mensen. Met andere woorden, zij zien de dingen of nemen de stimulans van het energieveld van potentiële energie als hetzelfde waar. Dezelfde perceptie en interpretatie. Dat is waarom tijdlijnen gebaseerd zijn op overeenkomsten. Als de overeenkomsten worden verbroken, wordt de collectieve tijdlijn verbroken.

Robert: En die perceptie-afspraken ----- Zijn die gemaakt voordat je naar de aarde kwam?

Swaruu: Gedeeltelijk wel. Maar ze ontwikkelen zich vooral tijdens de incarnatie. Want het is op dat moment dat de expansie van een ziel plaatsvindt. Niet van de andere kant, of niet zozeer omdat het daar al zeer verenigd is vanwege de nabijheid die het heeft tot de Bron.

Gosia: En wanneer de collectieve tijdlijn verbroken werd ... zal iedereen nu naar zijn eigen gaan? Fysiek zullen de werelden zich op de een of andere manier verdelen?

Swaruu: Ja, niet alleen de werelden, ook de mensen. Velen zullen besluiten daar te blijven om een van die 3 of 4 opties te ervaren. Ik heb het over 4 tijdlijnen ... maar er zal een

variant van die 4 of meer zijn, voor elke persoon. Er zullen evenveel varianten zijn als mensen of punten van aandachtsbewustzijn. Het zal alleen zijn wat zij zien als overeenkomsten. Wat iedereen ziet als overeenkomsten.

Maar je moet de moed hebben om te verwerken en te assimileren wat je niet wilt, het stevig onder ogen zien, en met vastberadenheid het negatieve gebruiken als contrast om duidelijk te zijn over wat je wel wilt.

Het probleem is dat er veel verwarring is op het net. Dus mensen begrijpen niet wat waar is en wat een leugen is. Het is logisch. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ze in tijden zijn waarin niets werkelijkheid is en niets een leugen. Tijden waarin zij, de mensen, ieder van hen, moeten gebruiken wat zij hebben geleerd en verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat zij willen geloven.

Gosia: Raadt u aan om niet op internet te kijken?

Swaruu: Integendeel. Ik raad aan om alles wat mogelijk is te bekijken. En met wijsheid te beslissen wat je uit elk ding haalt, het samen te voegen tot hun eigen en individuele werkelijkheid of verklaring over wat er "echt" gebeurt.

ET-aanwezigheid is nu ontketend. Overall en op alle niveaus van de werkelijkheid. Zoals ik hierboven al zei, het paranormale is nu zeer uitgesproken. De Schumann Frequentie is zeer hoog en de zogenaamde 4D lage astrale wereld is aan het filteren met 3D. Er zijn geen barrières. Allerlei vreemde paranormale verschijnselen zullen in een stroomversnelling komen. De realiteit is aan het breken. Zoek niet naar leiders zoals voorheen, alleen naar inspiratie als u dat wenst. Neem uw leven in eigen hand met verantwoordelijkheid. Jullie moeten nu moed vatten, jullie verantwoordelijkheid nemen als scheppers die jullie zijn. Het is tijd om te groeien. Neem verantwoordelijkheid voor jullie zelf, voor jullie wereld. Het is JOUW wereld. Het is tijd om volwassen te worden en niet langer kind te zijn. Jullie moeten heel duidelijk zijn over wat jullie willen en je erop richten om er naartoe te werken. En met werken bedoel ik denken. Niet per se iets doen waar fysieke actie bij komt kijken.

Daar gebeurt iets anders. Denk aan het dominante Frequentie principe. Het is waar een sterkere Frequentie of golf zal domineren over de minder sterke waardoor ze meer van hetzelfde worden. Dus een persoon ergens zoals in Ohio, USA, wordt verstikt, door die golven, door die collectieve alternatieve realiteit waarin hij is ondergedompeld. Hij moet zich meer verbinden met positieve, hoopvolle mensen en minder aandacht schenken aan wat erbuiten gebeurt, ook al wordt er voor je raam geschoten. Het is de tijd waarin hij de sterkste moet zijn die hij ooit is geweest, en dat geldt voor veel andere zielen of mensen in zijn staat of toestand.

Daarvoor is hij naar de Aarde gegaan. Om een antenne te zijn. En antenne is hij.

Gosia: Maar dan zo hoog als je Frequentie kan zijn, kun je dan nog wel verstikt worden? Zullen die andere sterkere frequenties je overheersen als ze meer zijn? Ook als je een antenne bent?

Swaruu: ALS JIJ HET LAT. Maar je kunt sterker zijn dan wat erbuiten is. Dan de dominante Frequentie. Zoals de torus van een schip die het in 5D houdt zelfs binnen de 3D soep. Is hetzelfde. Je KAN sterker zijn. Dus moet je sterk zijn en je eigen kleine bubbel creëren, in je huis of in jezelf. Je moet je richten op jezelf, je eigen Frequentie, op wat je wilt voor jezelf en het collectief. Je zult je angsten onder ogen moeten zien. Zie wat er buiten gaande is en weet dat het ondanks alles goed met je zal komen. Niet om het te negeren,

maar om het kwaad dat je ziet te overstijgen en te integreren ... en het om te zetten in een heldere focus om te weten wat je duidelijk wilt.

Angst verlamt ... en richt het creatieve en manifesterende potentieel alleen maar op het negatieve. Wees geen struisvogel. Wees een Jedi. Zelfs als je je alleen voelt. Zelfs als je denkt dat je dat bent.

Dit is niet de tijd voor de mensheid om zich te verspreiden. En niet de tijd voor de mensheid om in een staat van slachtofferschap te geraken. Laat het duidelijk zijn dat alleen met wat je denkt, met duidelijkheid over wat je wilt, je je verenigt met anderen die hetzelfde willen, en je de werkelijkheid verandert in de richting van iets positiefs. Het gevoel van hulpeloosheid, dat men niets kan doen, is slechts een illusie. Het is waar dat je uiterlijke daden iedereen beïnvloeden. Wat je doet met je handen of het delen van ideeën. Maar wat je denkt beïnvloedt veel meer en dat is wat de werkelijkheid werkelijk verandert en vormt. U bent daar al vele malen eerder geweest, tijdens andere incarnaties, maar uw essentie, uw wezen, uw zelf, is hetzelfde. Onthoud dat u al vele gevechten hebt gestreden. U bent sterk. Deze keer wordt de strijd meer dan wat ook met bewustzijn gestreden. Met gedachten.