

20210517-Taygeta-NL-Een-interview-met-Robert

Video URL: https://youtu.be/HkiH4Ro_PaM

Ik zal een artikel analyseren waarin verschillende dingen worden becommentarieerd over het onderwerp van het buitenaardse fenomeen. We halen de informatie en de lering uit Robert's Direct, waarbij we ons houden aan wat zuivere onthulling is. In dit transcript worden de begroetingen aan de aanwezigen en enkele niet-relevante vragen over het onderwerp genegeerd. - **Toni Ruiz.**



ROBERT, PRESENTATIE

Hallo, vrienden? Nogmaals welkom op het Cosmic Revelation Starseeds kanaal. De live uitzending van vandaag is om te chatten met de fans, met de "vrienden". Jullie weten al dat sociale netwerken er niet zijn om vrienden te maken, maar hé, ik heb "vrienden"... Ik ben hier om met jullie te praten en een fijne maandagmiddag te hebben, en dat is het. Ik ben heel transparant, zie je...

We gaan mensen begroeten... (Robert begroet verschillende mensen en somt verschillende statistieken van dit kanaal op, landen, geslacht, leeftijdsgroep, etc.) Laatst deed Gosia een live show, met wie ik heel goed overweg kan. Er zijn geruchten dat we ruzie hebben, of zoiets, of dat dit een wedstrijd is... Nee, ik concurreer niet, juist vandaag heb ik een stemopname gemaakt voor de video die geüpload gaat worden over Yázhí's gesprek over Tijd, dat Tijd niet iets externs voor je is, maar iets van jezelf, dus... Er is geen vreemd verhaal, ik bedoel... het is verbazingwekkend! Dan heb je geen andere keus dan weg te gaan van mensen, want sommige verbazingwekkende verhalen zijn verzonnen, je kunt ze je niet voorstellen.

Ik heb mijn manier van spreken en uitdrukken, en... ik weet het niet, ik weet het niet... Mensen spreken en uiten zich op vele manieren. Net als andere mensen kan mijn manier van spreken heel hard overkomen (maakt een verbaasd gebaar), maar toen ik in Barcelona was sprak iedereen zo, ik kan hard overkomen (glimlacht), maar iedereen praat zo, het is alleen dat ik het niet snap. Er zijn ook mensen die zeggen: Maar hé, waarom doe je niet een bijeenkomst of zoiets? Eens kijken, Gosia is tot hier aan het werk, aan het werk (hij legt zijn rechterhand op zijn hoofd), en ik ben ook tot hier. Het zou nodig zijn om te kijken voor een moment, maar het ding is ...

We zijn tot hier aan het werk. We maken video's, video's en nog eens video's... Ik moet trouwens mijn computer leegmaken want ik heb hem vol, de video's die ik maak nemen veel ruimte in op de harde schijf, heel veel ruimte, want het zijn niet alleen beelden, het zijn video's met video's erbij, En het is verbijsterend hoeveel ruimte dat allemaal in beslag neemt. (Robert leest de namen van enkele deelnemers aan de chat voor en gaat verder)

Het enige dat Gosia kende onze vriend Matías en het is logisch... Oesters! Als je iemand kent en je vindt hem leuk, dan is het logisch dat je met hem gaat samenwonen, dat is logisch, toch? Dus zij en Matías besloten om samen te gaan wonen, dus, natuurlijk, haar huis is niet hier naast de deur en dat is een afknapper, je moet ver gaan

...Laten we eens kijken, bijvoorbeeld, hier in Finland zijn de huizen erg goed en ze zijn erg mooi. Je vindt er dingen tegen zeer goede prijzen, en ik zal je vertellen over een gebied dat ik ken. In Catalonië (Spanje) heb ik nog geen huizen gezien tegen de prijs van de huizen hier. Zelfs in ruïnes heb ik ze hier niet voor deze prijs gezien. Dat is een ander verhaal... Ik hou van dit hier, het is erg

mooi, de lucht is erg fris, nu de zon begint op te komen, maar de lucht is fris, het is verbazingwekkend. Een andere persoon vroeg me hoeveel fluoride er in het water zit (Robert schenkt een glas water in uit een kan) Ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik denk niet veel, als het niets kost, want ik denk dat er in Europa landen zijn die geen fluoride aan hun water toevoegen. Ay! Ze doen geen fluoride toe te voegen, zijn er mensen hier die het water rechtstreeks uit de bron, wat er gebeurt is dat ze me niet verteld waar deze bron is, maar wat ze me verteld hebben is dat als je naar die bron het water zal altijd gaan om daar te kijken, en natuurlijk niemand zet fluoride in die bron. Er is hier overal water.

(Robert kijkt terug naar de chat en geeft weer statistische gegevens van de video's die op dit kanaal zijn geupload) Een volger vraagt, zijn de kinderen die nu geboren worden zaden?

Robert.- Toevallig heb ik daar een video gezien, ik ga niet zeggen wie, die sprak over dat kinderen die nu geboren werden iets vreemds waren, even kijken wat de vraag zegt? Ik denk het wel, allemaal? Ik zou zeggen ja, ja, ja... Ik ben niet tegen iemand, ik denk het, heb ik bewijs? Nee, maar ik denk het, en het is waar dat sinds ik weet niet welk jaar... dat is, voor zover ik weet zijn er drie golven van zaad geweest, drie. De laatste was de sterkste van allemaal, dat is waar, ja, ja, ja. En deze die nu geboren zijn, zijn zij een andere golf of zijn zij van de laatste? Ik weet het niet, maar het worden er steeds meer ja. Ja dat is waar, wat heeft de toekomst voor hen in petto? De toekomst voor deze kinderen is wat de ouders doen. Als de ouders alles aan de politici delegeren, kunnen wij de lichten uitdoen bij de strandbar en gaan. Laten we eens kijken wat de ouders doen. Als de ouders onder de vijgenboom zitten, zal de toekomst voor die sterrenzaden zwarter zijn dan... Het zal zwart zijn. Maar ik zeg ja. Ja, je moet heel dapper zijn om nu te belichamen, ik meen het. (antwoordt op een volgeling) Ik zou helemaal geen kind willen maken, helemaal niet. Ik zie vandaag heel vreemde dingen, ik heb bijvoorbeeld de video gezien van een jongen die in Duitsland is en uitlegde dat hij naar de kapper moest om zijn haar te knippen, en in Duitsland moest hij om de kapper binnen te komen met een armbandje dat 24 uur meegaat en waarop staat dat hij negatief testte (op de bacterie), dat hij in orde was en naar binnen mocht, maar het duurde maar 24 uur, natuurlijk om aan te geven dat het armbandje niets heeft moet je het wattenstaafje in je neus stoppen. Dan stel je voor, ik zie dit niet goed. Het blijkt dat de jongen uiteindelijk binnen is gekomen om zijn haar te knippen en ze hebben het hem niet gevraagd, maar de kapper heeft het armbandje gezien en het is niet door de detector gekomen, omdat het van die vierkante codes heeft. Verbazingwekkend, ik hou er niet van om over dit onderwerp te praten.

(antwoordt op een volgeling) Ja natuurlijk man, fluoride wordt gebruikt om ratten te doden. Als ik zeg: heeft de mensheid iets in gedachten? Ik ben serieus, de mensheid is zijn geheugen aan het verliezen, en het is gebaseerd op vele dingen, dingen die ze in de lucht "stoppen" (chemtrails, let op de t.), En dingen die in het water zitten, dan is dit ding dat ze aan het doen zijn het tast je hersenen aan, het tast het aan. Mensen die hun eigen criteria niet hebben, mensen die niet weten hoe ze dingen moeten onderscheiden, mensen die dingen geloven zonder ze te analyseren, zonder zich af te vragen waarom die persoon die dingen zegt en hoe hij ze zegt... Het is verbazingwekkend... Ik zie dingen die jij zegt. Verdomme! Het is heel sterk.

Vraag van een volgeling.- In welke tijden kwamen de golven?

Robert.- Als ik het me goed herinner was er een in de... ze zijn heel recent, nou ja, heel recent... Ik denk dat er 3 zijn geweest, de eerste met heel weinig mensen, ik weet niet of het... Maar laten we iets zien, het verhaal is dat er altijd sterrenzaden zijn geweest, altijd, evenveel als nu? Nee, maar ze zijn er altijd geweest. Ik weet niet of de eerste in de jaren 70 of 80 was, dan, ik denk dat er nog een is, ik weet niet wanneer, ik heb het daar opgeschreven, ik weet dat er nog een is die in het jaar 2.000 kwam, ja het is waar, in het jaar 2.000, en ik weet het niet, 3 of 4. Dit, zeg ik, zou nummer 4 zijn, want er zijn er al veel. Maar hé, en zo, ik weet niet of je wist dat er vandaag veel vroegtijdige abortussen zijn, nietwaar? Een heleboel. Dus ik weet het niet, ik zou er naar moeten kijken. Uit het hoofd praten en speculeren, nee. Ah! Kijk hoe ze het zich herinneren. (Robert wijst naar zijn scherm) De eerste zou in 1958 kunnen zijn, maar heel weinig, dat wil zeggen, ze kwamen binnen, maar weinig, en dan beetje bij beetje, ja, ja, het kan zijn.

Commentaar van een volgeling.- Robert, mensen zien slechte vibraties bij anderen en beseffen niet dat deze onthulling een ander verhaal is dat niets met lage vibraties te maken heeft.

Robert.- Precies, we hebben het al gezegd: U bent de schepper van uw werkelijkheid, en wat u weerspiegelt in de buitenwereld is uw binnenwereld, dat wil zeggen, als u vreemde dingen ziet, is dat omdat u ze in uzelf ziet. Er is hier een spiegel, huh? Als je begint te beledigen, te diskwalificeren, de vibratie te verlagen, dan is dat omdat alles wat in je zit, daarom moet je eerst het interne werk doen, en dat interne werk zal weerspiegeld worden aan de buitenkant, in de buitenwereld.

Commentaar van een volger.- Een vrouw deed aan de "triki, triki" (SM: sorry maar ik heb geen idee wat dit betekent, misschien code voor de covid jab?), omdat haar bedrijf... ze was zwanger en de foetus stierf.

Robert. - Ja, het is geen goede tijd om geboren te worden, nee. En er zijn mensen die... wat gaan we doen, ze zijn op de wereld gekomen en we gaan zien, maar dat het geen goede tijd is om kinderen te krijgen, het is geen goede tijd, en meer met wat men weet. Er zijn veel mensen die kinderen krijgen omdat ze denken van, kijk, wat ik nu ga zeggen is geen leugen. Er zijn mensen die kinderen krijgen, omdat ze zeggen, nou, ik ga en laat iets achter hier op aarde. Man, nou dat is een zeer sterke gehechtheid aan de Aarde, dat wil zeggen, ik zal gaan en iets van mij hier op Aarde achterlaten. Kom op, je gaat niet weg, je gaat dis-incarneren en je gaat met die mentaliteit hier weer naar binnen, en kalmeer dat je zult zien hoe je hier blijft. Er zijn mensen die met die mentaliteit gaan. Als je geen kinderen krijgt, gebeurt er niets, je hebt je sterrenfamilie buiten. Je bent niet je lichaam, en biologische leven meestal is het hier buiten.

Commentaar van een volger.- Mensen willen zichzelf bestendigen via hun kinderen.

Robert.- Ja, ja. Met andere woorden, het is verbazingwekkend. Zichzelf voortzetten via de kinderen, omdat ze hetzelfde bloed hebben of ik weet niet wat... Maar als je niet dit lichaam bent, lig je eruit! Wat een manie, wat een manie... Dit alles is ingegeven door het collectieve onbewuste. Dit wordt geproduceerd door het collectief onbewuste.

Fluoride, zeggen ze, verkalkt de pijnappelklier en doodt onze spiritualiteit.

Robert.- Man, ik weet niet of het spiritualiteit doodt, ik weet niet of het het doodt, maar wat het doet is dat je je beetje bij beetje loskoppelt en je een zombie wordt, want zoals we gisteren zeiden, als je dit lichaam verlaat, volgt het ons overheersend, alsof je een marionet bent, een herinnering die in de Ether is, of zoiets. Dat is wat ik gisteren begreep, organisch portaal type ding. Het is sterk, huh?

Commentaar van een volgeling. Als ze nu komen is dat omdat er iets gaat gebeuren en dat willen ze meemaken.

Robert.- Ik weet het niet, je moet echt een masochist zijn, wat gaat er gebeuren? Ik weet het niet, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Komt er een planetaire reset? Ik zou zeggen van wel. Is het nodig dat mensen sterven voor een reset? Het is meestal verbonden, maar iemand hoeft niet noodzakelijk te sterven. Komt er een planetaire ascentie? Ik zou ja zeggen. Er zal zijn, nee, in feite wordt er al een planetaire ascentie gezien... Ik zeg niet nee, maar wie gaat de planetaire ascentie opmerken? Degenen die al wakker zijn. Kijk goed, er zijn mensen die zeggen dat je naar de klas moet gaan, dat je moet studeren! Nee, nee, verkeerd! Weer fout, nee, want je kunt naar de les gaan en niets te weten komen, en je kunt 5 of 6 minuten gaan, dingen oppikken en je bent al meer te weten gekomen dan iemand die er de hele dag is geweest. Dus het is dat ze het onderwijssysteem naar een hoog niveau tillen, zo werkt het niet. Zo werkt het daarbuiten niet. Nee, nee, nee. Hier gaat niemand je onderzoeken, de enige onderzoeker ben je zelf. Jijzelf op jouw niveau van bewustzijn zal zeggen, omdat ik de hoge frequentie heb. Je zult dat zelf beslissen. Niemand zal je onderzoeken, wat is dat? Mensen willen hun pedagogie en wat ze niet weten is dat ze opgevoed worden op de menselijke manier, omdat ze mens zijn, natuurlijk, als ze mens zijn op welke manier zullen ze opgevoed worden? In menselijke vorm. Ik weet dat er hier leraren zijn, en goed er zijn allerlei soorten leraren, maar u houdt zich ook niet zo aan het script. Ik zeg het niet omwille van de mensen die hier zijn, ik zeg het omwille van wat ik daarbuiten heb gehoord dat verbazingwekkend is.

Vraag.- Robert, zullen zij die de reset overleven de Planetaire Associatie zien?

Robert.- Ah! Zij die de reset overleven, zou ik zeggen... laten we eens kijken, één ding is dat ik zie dat er dingen zijn die niet begrepen worden. Je gaat zien wat je creëert (te creëren), want jij bent de schepper, als je je laat beïnvloeden door de algemene stroming, vanwege wat er nu is op een algemeen niveau, ik van wat ik zie, generaliserend, ja er zijn mensen die het zal redden van de reset, ja. Ga je een Holografische Samenleving zien? Ik zou zeggen dat, generaliserend (ik zeg het niet voor u) er zijn nuances hier, het is wat we zeggen, je moet weten hoe te focussen, hoe te focussen, maar voordat je focust, moet je weten dat dit bestaat. De kwestie van ascensie, natuurlijk als je niets weet, omdat je niets gaat zien, dan kan het zijn dat het je naar beneden zal sleuren door de wet van de dominante frequentie, het zal je in het ravijn sleuren. Maar er zijn andere mensen die dat niet doen, die zullen weten hoe ze zich op andere plaatsen moeten concentreren. Wat moet je weten? De basis, ten eerste: dat jij de schepper bent van al deze realiteit. Dat er geen materiële wereld is, alles zijn ideeën. Dat is wat een persoon definieert, zijn ideeën, niet zijn lichaam, zijn ideeën. Dat is wat een persoon definieert. Van daaruit, dat jij de schepper bent (niet meneer Enki, ik wil geen problemen) moet je weten dat de wereld veel meer is dan wat je waarneemt en ziet. Er zijn veel meer dingen die je niet kunt zien, en je ziet ze niet vanwege je bewustzijn, vanwege je mentale toestand; niet weten hoe je veel meer dingen moet interpreteren omdat je ze niet kunt weerspiegelen in je uiterlijke wereld. Nu je meer dingen weet, kun je in de buitenwereld een aantal dingen weerspiegelen die andere aandachtspunten zouden kunnen zijn. Van buitenaf kun je al die getallen zien (wijst naar de bewegende kaders in de illustratie), omdat je nu weet dat ze bestaan, en je weet dat ze bestaan omdat jij de schepper bent. Dus waar het hier om gaat is dat je je concentreert op wat je wilt, en wat wil je? Gelukkig zijn, in een betere wereld leven. Ik vraag ook niet om veel dingen: gelukkig zijn! Als je gelukkig bent heb je alles. Dus concentreer je op wat je wilt, het kan één van die getallen zijn. Hoe hoger je mentale toestand, des te sneller manifesteer je dingen, zoals geluk. Concentreer je op wat je wilt! En dat is wat je zult krijgen. Laat je niet meeslepen door andere verhalen. Concentreer je op wat je wilt, laat je niet meeslepen in... ja, maar ze hebben me verteld dat ik dit, dit, dit en dit moet bestuderen, de namen van dit, dit en dit (Robert schudt zijn hoofd) ! Concentreer je op wat je wilt, jij bent de schepper, concentreer je. Dit is als dat kind dat van plantkunde houdt, en in de klas stoppen ze niet met hem wiskundige formules op te leggen, ik weet niet welke formules, laten we zeggen een heleboel dingen die niets met plantkunde te maken hebben, dus je laat het kind achter. Dus wat hier gezegd wordt is concentreer je op wat je echt wilt zien. Stop met verhalen, concentreer je op wat je wilt en dat is het, het is heel simpel.

Commentaar van een volgeling: Wees gelukkig en vibreer hoog.

Robert. - Ja, ja, ja, het is heel simpel.

Vraag. - Kent u de OPPT 1776 "One peoples public trust"? Kunt u daar iets over zeggen? Robert. - Ik weet niet wat dat is. Ik ga het zoeken. Ik weet niet wat het is. Heb je het over gratis geld? Kijk, over gratis geld in Spanje hebben alle gemeentes die de belastingen hebben verlaagd (zeg maar). Ze zeggen dat de belastingen verlaagd zijn, het zou nodig zijn om te zien welke gemeenschappen dat zijn, nu vragen ze om geld van de centrale regering van Spanje. Met andere woorden, van wat ik zie, het geven van geld is niet van plan om het te geven aan iedereen. En ik zeg, waarom in plaats van geld weg te geven, want ik zie dat het kost om geld weg te geven, elektriciteit, verwarming, internet, water worden niet gratis gegeven? Waarom al die dingen niet gratis geven? Ja, ja, ik zeg gratis omdat water, vertel me niet over Chinese verhalen, water is iets uit de natuur... "Ja, maar het moet gefilterd worden" Ja, maak het dan niet vies, ik maak het niet vies, ik maak het niet vies, zoals andere rare verhalen. En hoe maak je het water niet vies? Nou, geef schone energie en al die verhalen. Dus, gratis water, gratis elektriciteit... "Nee, maar elektriciteit gebeurt met..." Nou, laten we eens kijken, stop de verhalen, Chinese verhalen en dode kinderen. Stop de verhalen.

Ik werkte in een elektriciteitsbedrijf, ik weet niet of je het wist, voor vele jaren, en een van de dingen die ze me vertelden is: "Maak je geen zorgen, de kilowatts worden zelf geproduceerd." Wie houden ze voor de gek? Een beetje serieus toch? Of laten ze zonnepanelen op de daken van de huizen zetten, want "Het geld dat gegeven wordt, komt meestal vergiftigd" (Populair gezegde, noot van T) Onthoud dit. Rozen hebben altijd doornen (Robert lacht). Ze geven nooit iets gratis, nooit, dus wat ik zei is dat rozen altijd doornen hebben, dat wil zeggen, vergeet dat ze je iets geven (voor

niets). Niemand zal je iets geven, en politici al helemaal niet, die zijn de slechtste afspiegeling van de maatschappij, weet je. Trouwens, u weet al dat Michio Kaku zegt dat, ik weet niet of hij, maar dat zijn nakomelingen een apenbrein hadden, ik zeg het niet (ik beledig hem niet), hij heeft een apenbrein. (Wij hebben ook een emotioneel brein, net als apen en sociale dieren, maar wij begrijpen tijd op een manier die de rest... Michio Kaku, T. noot) Nou dat is prima voor mij.

Dus, als je geld wilt geven, is het heel simpel, zeg gewoon dat mensen geen belasting hoeven te betalen. Het is gedaan! Het is heel simpel. "Het is niet zo dat we geld vragen van de Europese Economische Gemeenschap om de staatsuitgaven te kunnen bekostigen" Goed, maar aangezien we weten dat wij, de burgers, er geen cent van gaan zien (vijf van de oude Spaanse peseta's, ongeveer 3 €. Nota van T), laten we dan één ding zien, laten we geen belasting betalen totdat al het geld dat de Europese Economische Gemeenschap hen heeft gegeven is uitgegeven. Het is heel eenvoudig, heel eenvoudig.

Hier in Finland zeggen ze dat een deel van het geld dat ze bijdragen aan de Europese Economische Gemeenschap naar Spanje gaat, dit werd mij verteld door een persoon, en ik zei tegen hem: wel, dit is het eerste nieuws dat ik heb, het zal het geheim van de politici zijn, ik wist niet dat er geld van Finland naar Spanje ging, eerste nieuws. Geweldig toch? Wel, hij zei dat het eerst naar Italië ging en dan naar Spanje. (Robert lacht) Oh mijn God, hoeveel chorizo voor zo weinig brood! Ze gaan niets weggeven. De burgers moeten iets anders doen, want politici... Vergeet ze. Welnu, over dat artikel van de OPPT 1776 "One peoples public trust", lees ik dat het gaat over een doctor in de rechten en lid van een wetenschappelijk comité van ATTAC Spanje, Juan Hernández Vigueras, die het heeft over een geglobaliseerd financieel casino. Multi-miljoenen dollar bank bailouts... Ik weet het niet, het is een video.

Het grootste probleem dat deze maatschappij heeft is geld, dat is het grootste probleem. Nee, nee, burgers willen geen geld, en die economen die komen niet aanzetten met het broodje, dat het zonder geld onmogelijk is om te leven. Dat u, maar vraag dat eens aan die 400.000 rassen van mensachtigen die hier in de buurt leven, wat gebeurt er dat gaat u niet vragen want ten eerste gelooft u niet eens in buitenaards leven. Met andere woorden, geld wordt alleen hier op Aarde gebruikt! Wakker worden! Dus wat je moet doen is je ontdoen van geld! ROT HET OP! Er gebeurt niets, het is net als hier, op een bepaalde tijd van de nacht zijn er geen verkeerslichten, ze werken niet, en er zijn geen ongelukken, NIEMAND! Het is heel simpel, het is geld, verandering van mentaliteit van mensen. Niet met mensen in een maatschappij van gebrek, gebrek, gebrek... Ik heb geen water meer, ik heb geen weet meer wat! De maatschappij moet je alles geven. "En waar komen de dingen vandaan?" Maak je geen zorgen, ze zullen op zijn, je kalmeert, maak je geen zorgen, wat er overblijft is geld.

Toen ik een jaar geleden in Barcelona was, en dit is geen grap, liep ik door de stad, ambulances bleven maar langsrijden met hun sirenes aan om middernacht, zonder dat er iemand in zat, dat is, kom op, een staat van paniek Amazing. Nou, ik liep achter het Hospital Clínico de Barcelona langs, en ik was verbaasd dat er veel tafels waren, ja, ja, in de stad Barcelona, veel tafels vol met broodjes voor mensen om ze te gaan halen, vol, vol. Natuurlijk als je veel steelt, want de mensen blijven met niets achter. Ja, ja, ze gaven eten weg, nou, ik denk dat ze het weggaven, ik denk dat ze het weggaven. Maar sommige super beestachtige tafels voor volwassenen, in Barcelona stad, we gaan naar een film. Vergeet alles wat ze je vertellen over geld, want dit is allemaal bedrog. Ze vertellen je, ja, ja, het geld komt volgend jaar, volgend jaar komt het, en dan is het volgend jaar, maar je blijft de bank betalen. Waaraan je drie maanden niet betaald hebt, drie maanden, denk ik, in Spanje, drie maanden, dan nemen ze je huis af en zit je nog steeds in de schulden. Wat ze hier in Finland niet doen, zeker niet in Rusland.

Trouwens, ik ben niet in Siberië! Ze zeggen dat ik in Siberië ben. Hier in Finland, volgens de wet, is rente aan de bank, als ik me niet vergis, 1% rente, 1% schuld, niet 1% schuld plus rente en die verhalen die verzonnen zijn. Hier wordt alles zeer goed in de gaten gehouden. Ik herhaal het nog eens, dit is geen corrupt land, en dat is te zien. Hier zie je de sneeuwschuivers, nu zijn ze het grind aan het verwijderen, overal aan het werk om 3 uur 's nachts, jonge mensen, ze zijn superjong, mensen van in de 20, het is verbazingwekkend. En wat ik zei, ik ben niet in Siberië. Ben ik in Siberië? Ik ben niet in Siberië. Nou, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en een dikke knuffel, ik blijf werken, Ciao, Ciao. * * *