

20210913-Taygeta-NL-Yazhi-swaruu-and-Gosia-joan-manifest-bericht



Yazhi Swaruu en Gosia - JOAN MANIFESTO - Boodschap voor de Starseeds in tijden van crisis

Gosia:

Onderschat nooit de kracht die je hebt. Als individu en als collectief. Temidden van de grootste uitdagingen, ben JIJ het wapen. Het enige wapen waar ze bang voor zijn. Houd moed en wees niet bang. Kijk de onderdrukkers in de ogen en verzamel het vuur om tegen hen op te staan. Alles hangt ervan af. Op je vuur om stand te houden, weerstand te bieden en op te staan! Geef nooit op. Genoeg is genoeg!

De overwinning is niet gegarandeerd, noch zeker. Is nooit. Maar we staan niet op om te winnen, maar omdat we ons willen verzetten tegen degenen die ons onderwerpen en misbruiken. Laat ze niet! De strijd is nog lang niet gestreden. Het zal levens kosten, het zal meer lijden betekenen, maar gaan we toch niet allemaal dood? Kies HOE je wilt sterven. Vechten voor wat je in je hart weet dat juist is, of begraven onder de comfortabele deken van onwetendheid en overgave?

Niemand zei dat het gemakkelijk zou worden, en ook niemand zei dat we zouden winnen. Maak je los van de verwachtingen en het resultaat. Doe wat je kunt, verenig je, zet de verschillen opzij en focus op het doel: je menselijkheid, waardigheid en geest als menselijk ras behouden. Geloof in jezelf als collectief, nu of nooit. Sluit je aan bij anderen, organiseer initiatieven, leer hoe je jezelf kunt beschermen, geef NIET toe. Geef NOOIT toe aan degenen die denken dat ze je als marionetten kunnen spelen.

Laat u niet afleiden door beloften van hulp van buitenaf, beloften van hulp van degenen die u regeren. U, de mensen, bent DE KRACHT, HET WAPEN en de OPLOSSING. WIJ zijn HET. Wij zijn degenen die ze onderdrukken, en wij zijn degenen waarvan ze weten dat ze ze niet meer kunnen onderdrukken als we eenmaal WETEN wie ze zijn, wat ze doen en wie WIJ ZIJN. Ze gebruiken ons, misbruiken ons, mishandelen ons, bedriegen ons, en we hebben het gehad!

Blijf standvastig in je overtuigingen, standvastig in je centrum, standvastig in wat je WEET dat de waarheid is. Niet zwaaien! Weet dat je niet alleen bent, we zijn legioenen, en samen vormen we een collectief, een enkele entiteit. WIJ zijn het enige wapen dat we kunnen gebruiken, en het enige wapen waar ze bang voor zijn. Bundel de krachten, steun en inspireer elkaar en marcheer onwrikbaar, tegen alle verwachtingen in. WEET dat je TELT, dat JIJ ertoe doet, je stem en acties. Om wie je bent en waar je voor staat. Jij bent belangrijk. Je bent essentieel.

Dus veeg je tranen en angsten weg en weet dat het goed komt. Dat zolang je essentie, je bewustzijn, leeft, en dat ALTIJD zal zijn, er niets is dat niemand kan doen om je te vernietigen. Je bent onsterfelijk en je bent GEVAAR. Jij bent degene die ze het meest vrezen, je creatieve essentie, je vragende geest, je niet aflatende drang om de waarheid te kennen en WAKKER te zijn.

Je marcheert verder, want dit is wat je verklaarde in deze wereld te brengen: je geest, je waarden, je waarheid. Je marcheert verder omdat je niet bang bent. Het doet er niet toe hoe sterk de vijand lijkt. JIJ OOK. En ze lijken alleen sterk omdat we ons er niet volledig van bewust zijn dat we sterker zijn. Genoeg van dat! Wij zijn de kracht!

Je bent een dappere onsterfelijke ziel die op dit moment hier op aarde is omdat je diep van binnen WEET, en je bent niet bang. Claim die soevereiniteit. Jij bent de Bron en niets kan je daarvandaan verwijderen. Niets en niemand kan ooit, ooit, ondermijnen en veranderen wat het is dat jou definieert. DIT is wie je bent. Onverschrokken en ongelooflijke entiteit van nooit eindigende macht en schoonheid. Gewoon omdat je BESTAAT. Gewoon omdat je BENT. Twijfel daar nooit aan. Dat is wat ze altijd willen, dat zou jij ook doen. Maar die tijden zijn voorbij. Wij twijfelen niet meer. We weten wie we zijn.

Waarom denk je dat ze zo drastisch van ons af proberen te komen? Omdat we bang zijn. Omdat wij een bedreiging zijn, omdat zij het zijn die bang zijn. Dus sta op, voor eens en altijd! Ze zijn niets anders dan wie wij zijn. Dit is het moment om ze te laten zien en jezelf je volle kracht te laten zien! Als we dit goed doen, kan dit het meest magnifieke moment in de geschiedenis van de mensheid zijn. Vecht door! Gebruik alle macht, vuur en licht die je naar binnen draagt en zet het in, op welke manier je maar weet! Dit is een unieke kans om het leven op deze planeet te revolutioneren. Doe mee en ga door, voor vrijheid! We KUNNEN het tij keren!

Dus wees niet bang. Marcheer verder met waardigheid. Volkomen onverschrokken, volkomen onwankelbaar, mooi, volkomen JIJ. Blijf jij tot het einde, wat er ook gebeurt. Omdat... je nooit iemand anders kunt zijn dan JIJ, dat is waar ze bang voor zijn en dat is... alles wat je ooit nodig zult hebben!

Yazhi:

Je leeft erg moeilijke tijden. Zeker als het om informatie gaat. De regressieve krachten waartegen je vecht, verbergen de waarheid tussen de leugens. Ze censureren niet alleen informatie, met een nog grotere poging om alles te verwijderen en te controleren, maar ze gebruiken ook als hun primaire wapen om te begraven wat ze niet kunnen onderdrukken of censureren in talloze andere stukjes informatie die eruitzien als degene die ze proberen te onderdrukken of verwijderen, op die manier kan het grotere publiek niet zeggen wat waarheid en wat leugen is.

Dus je lijdt gewoon aan een zeer reële informatie-overload waarbij het zo goed als onmogelijk is om waarheid van leugens te onderscheiden. Dus, zoals ik altijd heb gezegd, doe alsjeblieft het werk zoals niemand het voor je kan of zal doen. Onderzoek en leer alles wat je kunt over de belangrijkste onderwerpen in je leven om een beslissing te nemen over wat waarheid is en wat leugens zijn.

Maar je moet het doen door niet alleen te luisteren naar zogenaamde experts op welk gebied dan ook, hoe ver zo'n veld ook mag zijn van wat je denkt dat je expertise of je frame van mogelijk begrip is.

Degenen die je vragen om niet naar anderen te luisteren vanwege een aantal redenen, proberen je te beheersen, proberen je geest, je leven en je ziel te beheersen! Degene die je vraagt om blindelings te geloven in wat ze ook opleggen, ongeacht de goede reden die ze hebben, is in wezen negatief omdat ze andere stukjes kennis onderdrukken die je nodig hebt om een beslissing te nemen over de realiteit, jouw realiteit.

Alle informatie in het algemeen, en in theorie, is goed voor je, zelfs de leugens, zelfs het afval, alleen binnen het kader van een bepaalde tijd, en dit is waar je moet zien waar je naar moet luisteren of lezen. Maar hoe meer je weet over alles, of over elk onderwerp dat je onderzoekt of dat je bezighoudt, hoe beter, inclusief de rotzooi erover, want het maakt allemaal deel uit van dat onderwerp en je moet je ervan bewust zijn. En vanuit die ruimte van verantwoorde kennis moet je erop vertrouwen dat je wijs genoeg bent om eruit te kunnen filteren wat jou als waarheid dient.

Omdat de dingen tegenwoordig op aarde zijn, is het onmogelijk om waarheid van leugens te onderscheiden bij het onderzoeken van controversiële onderwerpen, en tegenwoordig zijn controversiële onderwerpen... in wezen transcendentie van leven en dood.

Dit alles gezegd hebbende, weet dat de reden waarom we u zware informatie hebben gegeven over onderwerpen die in feite slecht nieuws zijn, is omdat niemand u mensen deze kant van de dingen vertelt. Dus het is aan ons aan deze kant van de Van Allen Belts, en eigenlijk vooral aan mij, om je alles te geven wat ik vanaf hier zie. Het is niet de absolute waarheid over de zaak, voornamelijk met betrekking tot de Federatie en aanverwante onderwerpen, maar het is mijn waarheid, aangezien ik met u deel wat ik hier zie vanuit mijn persoonlijke gezichtspunt en met mijn persoonlijke ervaring.

Wat ik je hier vertel is wat ik zie, en niemand kan iets anders zeggen, want dit ben ik, en dit is mijn interpretatie van de dingen vanuit mijn gezichtspunt direct hier, zittend op een ruimteschip. Het is aan jou en jij alleen om te beslissen wat jou dient, maar ik zal je nooit vragen om niet naar andere mensen te luisteren.

Je gaat nu het gevecht van je leven aan. Vanwege alles wat er tegenwoordig op aarde gebeurt. Maar hoor mij en hoor mij goed; niemand komt je redden. Het is zelfs te laat voor degenen die de "papaja"-opnamen hebben gemaakt, dus kom niet naar mij om te beweren dat de Federatie u "op het punt staat" te komen redden, altijd om de hoek, nooit gebeurt, nooit te hulp komend.

Niemand zal jullie mensen redden, geen politici, geen religieuze leiders, en zeker geen Galactische Federaties! Regeringen en religies zullen dat niet doen, want daar zijn ze niet voor bedoeld, zij zijn degenen die de problemen veroorzaken en ze niet oplossen! Het enige wat ze willen is dat je meer van hen afhankelijk bent, ze... veroorzaken de problemen om jou de oplossingen te verkopen!

En de Federatie, aan de andere kant, zal je niet te hulp schieten, want zo werken ze niet. Ik heb geprobeerd, mijn best gedaan, om te beschrijven, om jullie allemaal te vertellen hoe de Federatie werkt, en het is een extreem complexe situatie en complexe dynamiek en interacties.

Maar weet dat de Federatie niet is binnengevallen of geïnfiltrerd door negatieve krachten. Ook de Federatie is niet negatief. Ik zie het niet als een negatieve instelling, of als een instelling die de mensheid tegenwerkt. De Federatie is gewoon, zoals het altijd is geweest, maar sommige dingen erin, gezien vanuit de lens van wat mensen tegenwoordig nodig hebben, van echte menselijke behoeften en wensen, ja, kan als negatief worden beschouwd, zoals ik mijn best heb gedaan om uit te leggen in andere berichten.

Zoals gezien in de geschiedenis, zoals waargenomen door andere gebeurtenissen in het verleden, is wat er vandaag gebeurt niets nieuws voor de Federatie en het is ook niet iets verschrikkelijks! Het is alleen verschrikkelijk omdat het jullie allemaal nu, vandaag, overkomt! En dat is wat belangrijk is voor ons allemaal hier vandaag!

Ik wil dat je je ontwikkelt en je ogen opent om te weten dat wat mensen je vertellen over de verlosser niets meer is dan een ander niveau van mind control, van manipulatie over jou. Wat de machthebbers willen dat je doet, is helemaal niets doen, omdat je je te zwak voelt om zelfs maar de moeite te nemen om te denken dat je misschien een verandering in de wereld teweegbrengt.

De missie van elke ontwaakte ziel is nu om eigenaar te worden van hun leven! Voordat het te laat is, want je staat niet alleen voor de strijd van je leven, maar ook van je soort!

In al deze verwarring is er maar één persoon die u volledig kunt vertrouwen, en weet dat hij of zij het beste met u voor heeft! Slechts één persoon die kan beslissen wat te doen en wat voor jou de waarheid is. Die persoon ben jij!! En jij alleen!

Vanaf het zielsniveau, het sterrenniveau, sterrenzaadniveau, is dit de aard van de dynamiek van wat er gaande is, op aarde en wat er van je wordt verwacht; om eigenaar te worden van je lot ondanks alle tegenspoed en alle obstakels, want dat zijn mentale obstakels! Alleen geest! Geen macht, geen geld, wat op zichzelf een andere vorm van macht is, woont in je geest en in je creatieve vermogen.

Een andere grote fout die je uit je gedachten moet verwijderen, is het idee dat wachten in een hoge frequentie van denken en het ontkennen van het bestaan van problemen de manier is om je frequentie te verhogen om boven al je problemen en ontberingen uit te stijgen! Hoewel dit juist is in hogere rijken van bestaan, op aarde, en het is de aarde wat ons hier bezighoudt, moet je zowel een hoge frequentie van bewustzijn, geest en denken vasthouden, en ook actie ondernemen met welke kansen dan ook, groot of klein, die mogelijk zijn. op elk moment tot uw beschikking staan.

Ik zeg dat omdat ik keer op keer zie dat ze in spirituele gemeenschappen het idee pushen dat het vasthouden van een zeer hoge frequentie voldoende is om problemen op te lossen, en dat is gewoon niet zo op aarde. Als ze dat doen, gebeurt er niets! Wat de negatieve krachten zijn die alles beheersen wat er is, is om mensen te laten wachten tot anderen het werk voor hen doen!

Onderzoek, luister naar iedereen waarvan je denkt dat die iets bezit dat je nodig hebt of dat nuttig voor je kan zijn, wees dan verantwoordelijk en wijs, en met de beste informatie die op elk moment voor je beschikbaar is. Dan onderneem je actieve actie in de richting die je moet gaan, en tegelijkertijd houd je een hoge frequentie van gedachten vast in alle betekenis en in de hele definitie van het vasthouden van een hoge frequentie.

Onderzoek, dan denken en onderscheidingsvermogen, dan actie onder hoge frequentie!

De enigen die de sleutel hebben om alle problemen van de aarde op te lossen, zijn jullie, de mensen! Omdat ik zo mijn best heb gedaan om te beschrijven waarom, onthoud dat je je realiteit creëert, zowel individueel als collectief door je gedachten en acties! Ik weet het en ik besef hoe moeilijk dat als waar is te zien, maar het is waar en het is waarschijnlijk de meest vaststaande wet in dit universum waarin we ons allemaal bevinden.

Het is nu of nooit! Het is de strijd voor je leven en voor je soort! Je wordt uitgeroeid, en ik ben niet negatief omdat ik je dit vertel, ik ben volkomen realistisch! Iemand moet je dit vertellen, de harde waarheid, en als ik het ben, dan moet ik het je vertellen.

Je moet nu doen wat je kunt, en ik bedoel nu. Sluit je aan bij verzetsgroepen, maak een nieuwe, verplaats je advocaten en artsen. Als je alleen bent, kijk dan gewoon uit je hoek, bast jezelf niet voor wat je denkt dat je zou moeten kunnen doen en om welke reden dan ook dat je het niet kunt doen op dit exacte moment.

Stel uzelf niet bloot, u bent de ontwaakte, en u bent waardevoller dan goud voor uw soort, voor uw gemeenschappen en uw families, of zij deze kennis met u delen of niet. Omdat ik me er heel goed van bewust ben dat het voor de meesten van jullie bijna onmogelijk is geweest om zelfs maar je goede vrienden en familieleden te overtuigen van wat je weet dat er aan de hand is, en jullie voelen je allemaal alleen en onbegrepen en ook ellendig. Je bent niet de enige, er zijn er velen zoals jij over de hele wereld! Ik weet dat het moeilijk is, maar het is een test van puur karakter.

Dit is niet het moment om op je hoede te zijn! Dit is het moment om jezelf in een gevechtsmodus te plaatsen om jezelf te redden. Zelfs als je alleen jezelf kunt redden, is dat veel! Doe wat je kunt! Doe het nu! Dit is een waarschuwing! Je hebt bijna geen tijd meer!

Het enige wat je hoeft te doen is jezelf beschermen en tegelijkertijd massale ongehoorzaamheid ontwikkelen! Dat is de manier om het collectieve onbewuste te veranderen dat al deze chaos op aarde veroorzaakt! Je kunt winnen! Geen enkele negatieve toekomst is in steen gebeiteld, en jullie zijn velen ontwaakten. Je moet NEE zeggen tegen wat je pijn doet, in je macht en in je recht!

Grote gevechten, zelfs oorlogen, zijn gewonnen door een stel goed opgeleide soldaten die grotere troepen hebben moeten confronteren waar ze met meer dan 20 tegen 1 in de minderheid waren. Dit concept wordt asymmetrische oorlogvoering genoemd. Dit is hoe kleine elite-gevechtsgroepen werken, zoals de Russische Spetsnaz, de Britse S.A.S. en American Navy Seals, en Delta Force, waar kleine groepen van 4 tot 8 mensen, soms zo klein als één (1) Special Forces-soldaat, grotere troepen heeft ontmoet en is geslaagd.

Niet alles is verloren. En de toekomst is niet in steen gebeiteld voor jou, en ook niet voor de aarde in het algemeen. Je bent perfect in staat om geweldige dingen te bereiken. Het enige wat je nodig hebt is om in de gewenste richting te werken, met de beste kennis die je kunt krijgen, en jezelf te vertrouwen, in jezelf te geloven.

Als we vechten, moet dat zijn omdat we dat willen. Niet omdat we resultaten verwachten. We kunnen niet eens weten hoeveel we eventuele effecten veroorzaken. We kunnen niet eens weten hoeveel mensen naar onze spullen kijken. Dus we moeten doorgaan, want dat is wat we vinden dat we moeten doen. "Voor onze ziel" of welke oubollige reden we ook verzinnen.

Maar als dat voorbij is, als dat niet is wat je voelt, dan heeft het geen zin om verder te gaan, we hebben ons deel gedaan "voor koning en land", zoals het Britse gezegde luidt. Genoeg is genoeg, tenzij het niet genoeg is.

Ik ga door omdat ik deze innerlijke drang heb waardoor ik vecht en vecht en de kansen negeer. Zelfs tegen ongelooflijke kansen kun je winnen!! Het enige wat je hoeft te doen is blijven duwen en duwen, vechten en

vechten, zelfs als alles grimmig is!

We zeggen geen aardige dingen, daarom mogen zovelen ons niet. We houden niet van liefde en licht en mensen valse hoop geven en de symptomen opnieuw behandelen. Te veel doen dat al. We zijn over de bloedige waarheid, zelfs als het pijn doet! En het doet pijn om te weten wat er aan de hand is en het niet te kunnen zeggen!

Daarom blijf ik doorgaan, om wie ik ben, niet omdat ik kan winnen. Maar dat ben ik gewoon. Ik wil niet opnieuw mensen in de strijd slepen en ze gewond of gedood laten worden zoals in 1532 v. Chr., en in 1330 v. Chr., en zoals in 50 v. Chr., enzovoort. Ik doe dit niet alleen, en ik zorg ervoor dat mensen gewond raken. Omdat ze me volgen als een leger. En soldaten sterven.

Maar... we sterven allemaal hoe dan ook! Het gaat niet om doodgaan of niet, maar om goed sterven, met een betekenis. Ik ben een leeuw, ik sterf liever vechtend dan onderdanig te zijn.

Ik gebruik mensen als wapen? Mensen ZIJN een wapen. De enige. Het zijn mensen die opstaan of Cabal wint. We moeten dit doen omwille van onszelf, niet voor een onmogelijk doel. We vechten voor onze integriteit. Om ja te zeggen, ik was op aarde toen dat allemaal gebeurde! Ik was erbij en ik vocht tegen dat alles. En ze hebben me niet gebroken! Ze kunnen me steken, me laten ontploffen, me levend verbranden, wat dan ook. Maar ik ben er nog en ik ben niet gebroken!