

20211013-Taygeta-NL-Astrale-oorlog-over-mensen-cabal-schaduw-operatoren



Astrale Oorlog over Mensen - Cabal Schaduw Operators - Praatje met Yazhi Swaruu (Buitenaards Contact)

Gosia: Hoe gaat het met je, Yazhi? Aneeka zei dat je depressief was?

Yazhi: Dat is haar interpretatie. Ik ben... contemplatief. Nadenkend. Niet "hier".

Je hebt een leuke bubbel daar. In Finland. Een bel die weinigen hebben. Mijn bubbel zit helemaal in mijn hoofd. Dus de Taygetans hier zien me misschien rondlopen, maar er is een klein percentage van Yazhi thuis in mijn hoofd, de rest is weg. Dat is wanneer ze zeggen, dat ze alleen het kleine meisje zien.

Gosia: Ok. Laten we het dan over zaken hebben. Waar ben je en wat ben je aan het overpeinzen?

Yazhi: De situatie aan het voelen. Ik merk dat er een verschrikkelijke oorlog gaande is in de astrale wereld, de plaats die jullie allemaal de geestenzijde noemen. Bemerkend dat het covid plan afkomstig is van een niet-menselijke aardse component die alles plant. Zonder enige schuld van de Cabal niveaus (menselijk) uit te sluiten.

Zoals ik al eerder heb uitgelegd, is de grens tussen buitenaards en menselijk/tussen niet-menselijk en menselijk dun, hij loopt taps toe, hij is vaag, aangezien er ontelbare wezens tussenin zitten als schakels en alle varianten tussen beide uitersten in. Dus veel mensen kunnen mensen zien, maar ze zijn niet vanbinnen, je weet hoe het gaat.

Maar sterrenzaden zijn zachter. Deze missen empathie totaal. Ze nemen alleen wat ze willen. En ze zijn in gedachten half daar in wat jij de fysieke realiteit noemt en half in de geestenwereld, hoewel ze een lichaam hebben. Gedeeltelijk zoals ik. Dus ik kan ze niet bij een ras noemen, ik kan ze geen identiteit geven.

Maar ze zijn niet menselijk, veel minder dan een Lyrian uit de ruimte, ze werken alleen in een biologisch pak dat eruitziet alsof het een mens is. Dit valt samen met hoe David Icke de mensen noemt die van binnen een ziel hebben die hoofdzakelijk Reptiliaans is. Ik zeg niet alleen, ik zeg vooral niet in staat om te catalogeren als iets bekends, dit zijn de tulpa's en egregors afkomstig van wat de mensen genereren als "Gebroken Schoenen"... die mensachtige lichamen bewonen. Gecreëerd door de ergste nachtmerries van de mensheid te manifesteren in een ziel die je elke vorm kunt geven, zolang die vorm maar extreem slecht is.

Dus die ziel wordt gemanifesteerd door de mensen, als een collectief, vanuit een individueel niveau, natuurlijk, dan de tulpa-egregor vormend in een ziel die een lichaam overneemt en op zichzelf een clan wordt, een zielensoort die de controle over de Aarde wil, en heeft overgenomen.

Gosia: Hoe krijgen ze het voor elkaar om menselijke lichamen te bewonen? Komen ze organische portalen overnemen?

Yazhi: Sommigen doen dat, zonder twijfel. Maar ze zijn al, en hebben al heel lang, hun eigen reïncarnatiecyclus in mensachtige lichamen, lichamen die compatibel met hen zijn, omdat ze zich onder hen hebben voortgeplant en met dat in-broeden gaan ze die mensachtige lichamen aanpassen aan hun frequentiebehoeften.

Omdat zij zich voortplanten hebben zij genetische problemen, en die zijn ruimschoots verklaard door onderzoekers als David Icke, daarom moeten zij van tijd tot tijd genen van anderen nemen om hun genen te zuiveren, zoals zij deden met Prinses Diana. Zoals hij uitlegt.

Ik trek dit niet af van David Icke, ik kom alleen tot dezelfde conclusie als hij, maar vanuit mijn standpunt. Ik bedoel, de man heeft helemaal gelijk!

Maar ik kwam tot dezelfde conclusie vanuit een andere hoek, vanuit het oogpunt van de geestenzijde. ← ← Omdat ik "zag" hoe ze gevormd werden, en ze werden gevormd door directe actie van manifestatie van het menselijk collectief onbewuste, dat een geest op zich is.

Zoals ik onlangs heb uitgelegd, is een persoon, een geest, een bewust wezen van welke aard dan ook, opgebouwd uit de optelling van eenvoudiger geesten die fungeren als "cellen" of "neuronen" (geen fysieke cellen, maar mentale cellen) die in totaal zullen optellen tot een groter bewust wezen dat op zichzelf ook weer zal optellen met anderen, als niveaus, om een nog uitgebreider wezen te vormen, enzovoort, enzovoort, totdat je bij het niveau van de Bron komt, die het alles-bewuste-alles wordt.

Hetzelfde hier, precies hetzelfde. De collectieve geest van de mensheid, een geest op zichzelf, in het leven geroepen door het collectief onbewuste, een reeks wezens, of wezens, die, om in dat menselijk collectief te zijn, via een menselijk lichaam moeten werken, bijvoorbeeld de hagedissenkoningin, Gates, en al die dingen.

En aangezien datgene wat hen in het leven heeft geroepen, en hen 'bestaand' houdt, menselijk lijden is, angst, en lagere emoties vol onzekerheid, zoals ik al zei, voornamelijk angst, moeten zij meer van dat veroorzaken om te kunnen bestaan en gedijen.

Met andere woorden, als mensen als een collectief (en het begint individueel) hun Angst (niet aandacht) weghalen bij diegenen die hen nu zoveel pijn doen, zullen ze letterlijk hun ziel verzwakken, de ziel van die psychopaten die de controle hebben over de Cabal en over wat die ook aan het doen is.

Dus ik heb het niet alleen over duistere entiteiten, astrale demonen, en gins. Ik heb het over duistere zielen die hun bestaan niet zelf in stand kunnen houden zonder menselijk lijden en menselijke aandacht. Die met middelen van tulpa - egregor manifestatie mechanica (jaren geleden door ons uitgelegd).

Maar omdat alles wat slecht is zichzelf niet in stand kan houden en een sterke neiging tot zelfvernietiging heeft, moeten zij voortdurend worden 'gevoed' door mensen die zogenaamd in verbinding staan met de Bron.

Maar ook dat is maar ten dele waar, mensen met 'zielen' verbinden zich niet met de Bron, ze zijn de Bron, ze vergeten alleen dat ze dat zijn, daarom vervallen ze in de illusie dat ze de verbinding 'verloren' hebben met... Bron.

Dit is wat anderen, in een poging om dit te verklaren, Lush noemen, dat een soort New Age-achtige substantie blijkt te worden waar duistere entiteiten zich mee moeten voeden.

Niet een substantie, ik vertel jullie allemaal wat het is, het is jullie persoonlijke en gecombineerde manifestatiekracht gericht op het creëren van het negatieve, door middel van het concentreren op datgene waar jullie allemaal bang voor zijn ← ←

Gosia: Yazhi, laten we ze ontmaskeren. Wie zijn het?

Yazhi: Ik kan geen namen geven, want of ze zijn bekend, of de belangrijkste hebben zich zodanig in de schaduw kunnen verstoppen dat ze wel mensen zijn, maar geen namen gebruiken zoals jullie die kennen. Met andere woorden, ik zie ze energetisch, maar ik kan hun namen niet achterhalen en zelfs als ik dat zou

kunnen, zouden ze niets betekenen voor de mensen, omdat ze geen enkele verwijzing naar hen bevatten, klinkend als John Doe-namen waarmee niemand in verband wordt gebracht.

Het zijn wandelende en pratende "mensen", maar zij voeden zich nog steeds met menselijk lijden door middel van geconcentreerde angstmanifestatie. Dus negeren wat zij willen verzwakt hen drastisch. Negeren wat zij willen betekent hen niet gehoorzamen, hen niet vrezen, maar het feit kennen en onder ogen zien dat zij er zijn. Niet de ogen voor hen sluiten, met andere woorden.

Gosia: Wow, ok. Dank u voor het delen van dit. Mijn vraag is... net zoals wij als collectief angsten etc. hebben en al die negatieve emoties... waar zijn de tulpa's van de positieve emoties die mensen ook uiten? Waar zijn die positieve tulpa wezens en wat zijn ze aan het doen? Verdorie... als collectieve angsten negatieve tulpawezens voortbrengen, dan zou het collectieve geloof in Jezus ook een soort "wezen van liefde en vrede" hebben voortgebracht! Waar zijn die tulpa wezens ? Helpen zij? Als we negatieve tulpawezens creëren, dan zeker ook positieve! Heb je die al gezien?

Yazhi: Ze helpen wel ... en veel. Het probleem is dat angst een krachtige manifestatie-concentrator is. Dit betekent dat wat ze vrezen al hun aandacht heeft en krijgt, en wat hun aandacht opeist zal zich manifesteren door de Wet van Spiegels.

Omdat mensen Bron zijn manifesteren zij de hele tijd leuke dingen, dus dat betekent dat deze tulpa-egregor negatieve wezens voortdurend chaos en problemen moeten veroorzaken om opnieuw menselijke manifestatie-aandacht te krijgen. Daarom worden oorlogen gecreëerd, valse ziektes, natuurrampen die niet natuurlijk zijn, en wat dan ook, zolang het de mensen maar schaadt.

En dus, als de mensen zo in hun problemen en angsten zitten, zal hun manifestatiekracht naar het positieve verstrooid raken. Niet gericht, elk mens wil in principe iets anders, dus hun manifestatiekracht als collectief is niet sterk gericht op het positieve. Niet dat het positieve er niet is, het is gewoon niet gericht, en de kwade kant gebruikt angst.

Gosia: Ik begrijp het. Bedoel je dat positieve tulpa wezens wel helpen?

Yazhi: Ja, maar positief zijn als tulpa-egregor betekent liefde en integratie, dit betekent dat het een deel van je is, waar je van houdt zorg je dat het een deel van je wordt, dit betekent dat vooral die tulpa's en egregors die positief zijn... zijn de sterrenzaden zelf ← ← Het is de goede kant van de mensen. Zij zijn het !

Er zijn andere tulpa's en egregors van andere collectieven die ook in liefde en integratie zijn, die moeten wat jullie de mensheid noemen ook als deel van hen opnemen, dus zullen ze een heel eind gaan, wat voor jullie lichtjaren op afstand is, overbruggen, om te 'helpen'.

En er zijn nog andere positieve tulpa's en egregors die er alleen in geestvorm zijn. Werkend in jullie allemaal. Zijn jullie allemaal. Jullie, ieder mens, is een tulpa-egregor, hoe dan ook. Dat zijn we allemaal.

Gevormd door middel van een intentie, en gerichte aandacht veroorzaakt door herinnering en gehechtheid aan een idee van het zelf, afkomstig uit vorige levens (herinnering) het toevoegen van bewustzijn terwijl we allemaal gaan, het manifesteren van die herinnering als DNA dat dan een lichaam zal vormen-manifesteren volgens het idee dat we over onszelf hebben, maar ook met een zware collectieve invloed, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat jullie allemaal op zijn minst een beetje op je familie lijken.

Gosia: Ik dacht net, omdat die astrale wezens, behalve dat ze menselijke lichamen bezetten, ook een voet aan de andere kant hebben, dat er misschien ook positieve astrale tulpawezens zijn die DAAR zijn, en die ze van die kant een schop onder hun kont kunnen geven.

Yazhi: Die zijn er zeker. Daarom de oorlog in de geestenwereld waar ik het hierboven over had toen ik begon te schrijven. Ideeën vechten tegen ideeën. Egregors vechten tegen egregors, tulpas vechten tegen tulpas. Dualiteit aan het werk.

Ideeën vechten tegen ideeën... wat houdt dat in, wat betekent het? Het betekent dat het menselijk collectief niet gefocust is. Het betekent dat die geesten-'oorlog' tussen goed en kwaad het directe resultaat is van de chaos binnen het menselijk collectief dat op zijn beurt gevormd wordt door individuele gedachten en geest.

Dus, wat is de uiteindelijke oplossing? Zorg dat je je verstand op orde krijgt. Elke kleine 'ongelukkige' 'Gebroken Schoen'. Zoals ik altijd heb gezegd, jullie creëren allemaal wat er op Aarde gebeurt. Door middel van jullie verwarde geesten. En ik begrijp dat ze verward zijn omdat jullie allemaal misleid zijn door de gevestigde machten, ja ja! Maar wie heeft de machthebbers gecreëerd? "Broken Shoes" deed dat! Oh ja!

Als jullie allemaal ophouden bang te zijn voor wat de Cabal jullie toewerpt en negeren wat ze vragen, hebben ze helemaal geen macht meer tegen jullie allemaal en zullen ze letterlijk de zielen verzwakken van degenen die jullie allemaal controleren. Zowel zij in menselijke lichamen, als zij die alleen 'geest' zijn. Kom tot elkaar! het probleem zal verdwijnen!

Gosia: Het probleem is dat niet alleen de sterrenzaden naar ons luisteren... maar er zijn miljoenen anderen, niet-ontwaakte sterrenzaden, en ik zie ze helaas niet hun zaken op orde krijgen. Niet snel genoeg in ieder geval.

Dus zelfs als WIJ, sterrenzaden en ontwaakte mensen, het voor elkaar krijgen... wat zal dat veroorzaken? Er zal geen redding zijn voor degenen die al gevaxxed zijn. Maar aan de andere kant, ze zullen er gewoon uitstappen en dat is dat.

Yazhi: Maar ik heb ook al eerder uitgelegd dat je niet iedereen hoeft te wekken. Alleen een paar superkrachtige wezens die honderdduizenden beïnvloeden.

Gosia: Ja, dat is waar. De kudde zal wel uitgedund worden. Maar misschien is dat ten goede? Misschien kunnen we dat uiteindelijk in ons voordeel laten werken.

Yazhi: Het zal ja. Onthoud dat de meesten ofwel dat als hun massale uittocht hebben door "contract" op een "Dolores Cannon" manier om dingen uit te leggen, en anderen zijn gewoon nummers en statistieken die ze jullie allemaal voeren en die er in werkelijkheid niet zijn. Ik dring aan op het bestaan van achtergrondmensen.

Dus alles wat je moet doen is je persoonlijke zaken en gedachten op een rijtje zetten en op je tellen passen, en het zal allemaal kloppen. Massaal geen toestemming.

Dus ja, helaas en hoe wreed het ook mag klinken, al die massaal vertrekkende mensen, zijn misschien ten goede. Ik bedoel, de meeste zijn niet eens 'leven' precies. Alleen maar van loonstrookje naar loonstrookje, lijdend in hun kleine luchtledige steriele hokjes in kantoorgebouwen. Zonder tijd om zelf na te denken. Laat ze gaan, laat ze rusten. Dat is wat ze willen! Maar degenen die willen leven, moeten doorvechten!

Gosia: Hmm... misschien kunnen we uiteindelijk wat er gebeurt omzetten in iets positiefs voor ons... mindere Matrix mensen, sterrenzaden die de Aarde erven, met Cabal die hen nog steeds probeert te controleren natuurlijk, maar degenen die zullen overblijven zullen sterk zijn, zo zijn ze gebleven.

Dus met andere woorden... het collectief dat de Cabal achter de hand zal hebben zal DISOBEDIENT zijn, wat betekent dat ze hun excuses niet meer zullen hebben om bepaalde dingen op te leggen door te zeggen: "het is wat de mensen willen"... want de mensen die zullen overblijven, zullen meestal de ontwaakten zijn en zij zullen NIET willen wat de Cabal zal proberen op te leggen. Dus de Cabal zou zichzelf wel eens in de voet kunnen hebben geschoten door dit allemaal te doen! Wie weet.

Yazhi: Ja. Het kan op hen terugslaan en dat zal het ook. Maar dit betekent dat de zogenaamde ontwaakten zich moeten verenigen in één massa. Het zal terugslaan op hen, de Cabal. Op de een of andere manier, vanuit de geestenzijde, zullen zoveel zielen zo kwaad op hen zijn dat ze hen allen zullen vervolgen voor ontelbare incarnaties en ontelbare tijdseenheden.

Dus ofwel nemen ze de massa in acht - geen toestemming - ofwel is al dat Karma dat ze volgen onzin en een andere afleiding. Ik bedoel het concept dat de Cabal de mensen alles moet vertellen omdat zij Karma-ideeën naleven. Ook dat kan een afleiding zijn van waar ze werkelijk in geloven. Maar wat geen afleiding is en niet in hun handen ligt, is ware Karma Oorzaak en Gevolg. En het zal 10 keer naar hen terugkeren. Zo simpel is dat. Wet van spiegels. Ze hebben een wereld te kwetsen op hen afkomen. dus hoor me aan!

Gosia: Haha ja! Ze maken een vijand van leger van boze zielen tegen hen.

Yazhi: O ja, en ze kunnen er niets aan doen! Wat hier echt is en altijd zal zijn, is de eenvoudige Wet van Spiegels. Oorzaak en gevolg. Je kwetst de mensen, ze zullen terugkomen op jou! Of je het leuk vindt of niet. En hen doden is geen oplossing omdat er geen dood is, alleen van het lichaam, maar ze zullen steeds weer voor je terugkomen van de geestkant, elke keer sterker en sterker! En dat is een simpel Spiegelwet-fact van dit universum en dit rijk of hoe je het ook wilt noemen. En het zal op jullie vallen, Cabal, of hoe jullie jezelf ook noemen.

Sommige zielen hebben dit misschien van de andere kant gepland. Maar dan mag de Cabal niet voorbijgaan aan degenen die er niet mee instemmen. Daarom mijn laatste "Ik stem niet toe" bericht. Of anders... zal het op hen vallen. En ik weet dat de Cabal smerige juridische trucs gebruikt om mensen hun vrijheid en macht te laten afstaan aan hen, legaal.

Niet instemmen, niet gehoorzamen waar je niet mee instemt, massa ongehoorzaamheid, en ze niet MOETEN BESCHIJNEN → → En probleem gaat weg.